

Deel 7

# Feesten van de HEERE

## Gedenkdag van het bazuingeschal



Hans van de Lagemaat



## Inleiding

Het volgende feest dat we bespreken is wat de SV noemt een 'gedachtenis des geklanks'. We lezen ervan in Leviticus 23:24, 25.

*'Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden.'* (Lev. 23:24, 25).

Diezelfde woorden van de SV zijn hier dus vertaald met 'gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal'. De SV blijft het dichtst bij de tekst en we moeten het lezen als een 'gedachtenis van (bazuin)geschal' of 'gedachtenis van geroep'.

Dit feest volgde de vorige vier na een rust van ongeveer drie maanden. Dit feest, op de eerste dag van de zevende maand, was de eerste van de drie najaarsfeesten: Gedachtenis van het geschal<sup>1</sup>, Grote verzoendag en Loofhuttenfeest.

De voorjaarsfeesten zijn niet alleen in de praktijk gescheiden van de laatste drie feesten door de drie maanden waarin er geen feest was. Ook in de tekst van Leviticus 23 is er een duidelijk scheiding. Elk van de serie van feesten wordt afgesloten met de woorden 'Ik ben de HEERE, uw God'.

Die woorden vinden zowel aan het eind van Wekenfeest als aan het eind van Loofhuttenfeest (Lev. 23:22, 43).

De indeling van de feesten van de Heere kunnen we dus als volgt weergeven:

---

<sup>1</sup> Meestal zal ik zo naar dit feest verwijzen. Het is het kortst en het meest nauwkeurig.

1. Pascha, *gedachtenis*
2. Ongezuurde broden
3. Eerstelingen
4. Wekenfeest,  
*Ik ben de HEERE, uw God*
5. Gedachtenis van het geschal, *gedachtenis*
6. Grote verzoendag
7. Loofhuttenfeest  
*Ik ben de HEERE, uw God*

De eerste vier feesten hadden alles te maken met de eerste komst van de Heere in Zijn lijden, sterven en opstanding en de vrucht daarvan, zoals we hebben gezien.

De laatste drie feesten hebben te maken met de wederkomst van de Heere Jezus en de vruchten daarvan, zoals we in het vervolg van deze studies zullen zien.

Een verdere vergelijking van de twee series van feesten laten ons zien dat elk begint met een dag tot 'gedachtenis'. Ook Pascha is een gedachtenis.

*'Deze dag moet voor u een **gedenkdag** worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.'* (Ex. 12:14).

Andere gedenkdagen dan Pascha en Gedachtenis van het geschal worden er in de Schrift niet genoemd.

### **Dag van het geklank**

In Numeri 29:1 wordt er naar deze 'gedachtenis van het geschal' verwezen als de 'dag van het geklank', in de HSV weer iets uitvoeriger omschreven:

*'In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u*

*dan doen. Het is voor u een **dag aangekondigd door bazuingeschal.*** (Num. 29:1).

Het woordje 'bazuingeschal' heeft op zichzelf in het Hebreeuws niet de betekenis van 'bazuin' in zich. Om verschillende redenen ga ik ervan uit dat het inderdaad om het geschal van een bazuin gaat.

In de eerste plaats is dat de meest logische interpretatie waar ditzelfde woordje voor 'geschal' elders in de Schrift voorkomt.

In de tweede plaats staat het woordje de eerstvolgende keer dat het voorkomt duidelijk in de context van de bazuin. Dat is op de tiende dag van dezelfde maand op Grote verzoendag van het jubeljaar.

*'Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, **bazuingeschal** laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken.'* (Lev. 25:9).

Hier wordt de *sjofar* in het Hebreeuws wel expliciet genoemd.

In de derde plaats en misschien is dat wel het sterkste argument, is daar Psalm 81. Ik ga ervan uit dat vers 4 en 5 van die Psalm over deze feestdag gaan.

*'Blaast de bazuin in de nieuwe maan, ter bestemder tijd, op onzen feestdag. Want dat is een inzetting in Israël, een recht van den God Jakobs.'* (Ps. 81:4, 5, SV).

De nieuwe maan kondigde de eerste dag van de volgende maand aan. Anders dan de naamgeving zou doen vermoeden is de maan op die dag niet zichtbaar. De maan staat dan tussen de zon en de aarde. Vanaf de aarde gezien staan zon en maan dan dus in dezelfde richting. Dat betekent dat er 's avonds geen maan zichtbaar is. Pas de volgende avond, als de maan iets verschoven is ten opzichte van de zon zal er een kleine maansikkel zichtbaar zijn.

Alleen voor de eerste van de zevende maand vinden we de opdracht om de nieuwe maan met bazuïngeschal in te luiden. Dat vinden we in Psalm 81 terug. Het is een inzetting van Israël en een recht van hun God.

### **De dag des Heeren**

Een dag van bazuïngeschal vinden we op slechts één andere plaats terug in de Bijbel en wel in de profeet Zefanja.

*'De **grote dag van de HEERE** is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, **de dag van de HEERE!** De held zal daar bitter schreeuwen! Een **dag van verbolgenheid** is die dag, een **dag van benauwdheid en angst**, een **dag van verwoesting en vernietiging**, een **dag van duisternis en donkerheid**, een **dag van donkere wolken**, een **dag van bazuïngeschal en krijgsgeschreeuw** tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Ik zal de mensen benauwen, zodat zij zullen gaan als de blinden, want zij hebben tegen de HEERE gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof en hun lichaam als uitwerpselen. Ik zal de mensen benauwen, zodat zij zullen gaan als de blinden, want zij hebben tegen de HEERE gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof en hun lichaam als uitwerpselen. Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden op de **dag van de verbolgenheid van de HEERE**. Door het vuur van Zijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden, want Hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land. (Zef. 1:14-18).*

Vers 16 heeft in de SV weer wat nauwkeuriger 'dag van de bazuin en van het geklank'. Dit is de dag waar de eerste van de zevende maand ons aan doet denken. Dat is de dag waarvoor het een 'gedachtenis' werd genoemd. Het is de dag des Heeren. Die dag is niet de zondag, maar een in de Bijbel duidelijk omschreven periode. De kenmerken van die periode worden in bovenstaand Bijbelgedeelte omschreven. Ze vertonen veel overeenkomsten met het Bijbelboek Openbaring en

inderdaad is van dat boek de dag des Heeren het grote thema (Opb. 1:10). Johannes was niet op een bepaalde dag van de week 'in de geest', maar hij werd 'in de geest' naar een andere tijdsperiode verplaatst om daar te zien de dingen die te gebeuren stonden, wat die dingen betekenden en waarvan hij verslag moest doen.

De Gedenkdag van het geschied leidt ons via Zefanja dus onmiddellijk naar Openbaring en de aankondiging van de komst van de Heere Jezus.

Ook Joël brengt het blazen van de bazuin in verband met de dag des Heeren.

*'Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!' (Joël 2:1).*

De ernst van die dag voor Israël wordt nog eens benadrukt als Joël de bazuin in vers 15 nogmaals noemt.

*'Blaas de bazuin in Sion, kondig een vasten tijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God?' (Joël 2:15-17).*

In deze context, de komst van de dag des Heeren, vinden we de bazuin in het Nieuwe Testament ook een aantal keren terug.

### **De bazuin in het Nieuwe Testament**

Op de dag des Heeren is het eerste wat Johannes hoort 'een luide stem, als van een **bazuin**' (Opb. 1:10). Verderop spelen de zeven

bazuinen een belangrijke rol in de aankondiging van de oordelen (Opb. 8, 9 en 11:15-19). Ik ga nu niet in op de eerste zes bazuinen, maar de zevende, de laatste bazuin is te belangrijk om zomaar aan voorbij te gaan.

*'En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.'* (Opb. 11:15-19).

In dit gedeelte staat centraal dat de Heere het Koningschap op Zich neemt. Bij Zijn eerste komst had de satan de koninkrijken van deze wereld al aangeboden aan de Heere. Hij zou ze in een 'makkelijke' weg hebben kunnen krijgen, door voor Zijn verzoeker te knielen en hem te aanbidden. Dat zou Hem tot heerser onder satan hebben gemaakt over 'al de koninkrijken van de wereld met hun heerlijkheid. (Mat. 4:8-10) Maar Christus ging een hele andere weg. 'Door lijden tot heerlijkheid'. Het lijden was het kruis. De heerlijkheid is Zijn troon. Die zien we hier bij het bazuinen van de zevende engel opgericht. Hij is gekomen om Zijn Koningschap te aanvaarden.



Op deze wijze zien we de bazuin ook terug in de wederkomst van de Heere naar deze wereld.

*'En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.<sup>2</sup> En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde<sup>3</sup> rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht<sup>4</sup> en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen<sup>5</sup> bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.'* (Mat. 24:29 -31).

Merk op dat de komst van de Heere ook hier gepaard gaat met luid bazuingeschal.

Parallel met dit gedeelte in Mattheüs 24 is 1 Thessalonicenzen 4:13-18. De brieven aan de Thessalonicenzen zijn vroege brieven van Paulus, waarin duidelijk het aanbreken van de dag des Heeren werd verwacht en waarin uitgezien werd naar de komst van de Heere. Dat zien we bijvoorbeeld ook terug in 2 Thessalonicenzen 2, waarin Paulus uitgebreid ingaat op de komst van de mens der zonde die aan de komst van Zoon des mensen vooraf gaat.

1 Thessalonicenzen 4 schreef Paulus aan gelovigen die helemaal in verwarring waren geraakt doordat sommigen van hun broeders en

---

<sup>2</sup> Hier wordt in Openbaring ook duidelijk naar verwezen.

<sup>3</sup> Van het land, namelijk Israël. Vergelijk met Openbaring 1:7.

<sup>4</sup> 'Grote kracht' is ook het thema van de aanbidding van de vierentwintig ouderlingen in Openbaring 11:16.

<sup>5</sup> Er was maar één volk wat tot dan toe aangemerkt kon worden als 'Zijn uitverkorenen' en dat is Israël en daar gaat het hier dan ook over. Christus komt om Koning te zijn over Zijn volk Israël.

zusters ontslapen waren. De verwarring was er omdat ze hadden verwacht allemaal de komst van de Heere mee te maken. Paulus vertroost de gelovigen met de woorden dat zij geen zorgen over hun gestorven mede-gelovigen hoeven te hebben met deze woorden:

*'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en **met een bazuin** van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. (1 Thess. 4:13-18).*

Ook hier staat de komst van de Heere in verband met het geklank van een bazuin. Naar deze dag ziet de Gedenkdag van het geschal vooruit. Israël wordt gemaand aandachtig te luisteren naar het aanbreeken van het klinken van deze bazuin, want dat luidt het begin in van het einde van hun lijden en de komst van hun Koning.

1 Korinthe<sup>15</sup><sup>6</sup> behandelt geheel en al de opstanding. Paulus beëindigt zijn betoog met het feit van de opstanding die alleen plaats zal vinden bij Zijn komst (1 Kor. 15:23). Ook daar heeft hij iets te zeggen over degenen die reeds ontslapen zijn. Hij leert de Korintiërs aan het eind van de brief dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven. Dat geldt ook voor degenen die overgebleven zijn als de

---

<sup>6</sup> Ook 1 en 2 Korinthe zijn vroege brieven waarin uitgezien werd naar de komst van de Heere en de oprichting van Zijn Koninkrijk. Zie bijvoorbeeld 1 Korinthe 1:7 'terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht'.

komst van de Heere en de opstanding der doden daar is. Hij zegt hier het volgende over:

*'Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij **de laatste bazuin**. Immers, **de bazuin zal klinken** en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?' (1 Kor. 15:51-55).*

Paulus denkt bij het aanhalen van vers 54 duidelijk aan de komst van de Heere Jezus. Deze tekst komt uit Jesaja 25:8 hetgeen gaat over de heilstijd die op aarde aan zal breken. Deze gebeurtenis wordt ook weer aangekondigd door het klinken van de bazuin. Merk op dat Paulus hier spreekt over de laatste bazuin. Het is niet erg waarschijnlijk dat Johannes de Openbaring al had geschreven toen Paulus deze woorden schreef, maar het lijkt mij toch dat zij, geïnspireerd door de Heilige Geest, het beiden over dezelfde bazuin hebben. Zoals we zojuist gezien hebben kondigt de laatste bazuin in Openbaring 11 de tijd aan dat de Heere Jezus Zijn Koningschap zal aanvaarden. Dat lijkt me dan ook de tijd waar 1 Korinthe 15:51-55, 1 Thessalonicenzen 4:13-18 en Mathheüs 24:29-31 naar verwijzen.

### **De bazuin in het Oude Testament**

Er zijn in het Oude Testament diverse gelegenheden waarbij we het geklank van de bazuin horen. Ik zal er een aantal van noemen.

In de eerste plaats zien we de bazuin als God spreekt tot de kinderen van Israël bij de berg Sinai.

*'En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en **zeer sterk bazuingeschal**, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinai was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het **bazuingeschal** werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. (Ex. 19:16- 19).*

Hier staat het volk aan het begin waarin God met hen in een verbond treedt. Hij gaat hen Zijn wetten en instellingen bekend maken. De overeenkomst met Openbaring is groot als God na lange tijd voor het eerst weer met Zijn volk gaat communiceren, nu door de apostel Johannes in Openbaring. Tot Mozes sprak Hij in het geluid van een zeer sterke bazuin en dat zien we ook terug aan het begin van Openbaring als God tot Johannes gaat spreken (Opb. 1:10). Zie ook Exodus 20:18.

In de tweede plaats zien we een belangrijke rol van de bazuin terug als Israël zijn eerste overwinning behaalt in het land Kanaän.

*'Het volk juichte, toen zij op de **bazuinen** bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het **bazuingeschal** hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in.'* (Joz. 6:20).

Een dergelijke overwinning met bazuinen lezen we bij Gideon in zijn strijd met de Midianieten.

*'Zo bliezen de drie groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. En zij riepen: Het zwaard van de HEERE en van Gideon! En zij stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte de HEERE het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp. En het leger vluchtte naar Beth-Sitta in de richting van Zerera, tot aan de oever van Abel-Mehola, boven Tabbath. (Richt. 7:20-22).*

De dag des Heeren luidt niet alleen een tijd van verschrikkingen in, maar tevens is het de aankondiging van de komst van het Koninkrijk. De komst van het Koninkrijk betekent de eindoverwinning van Israël over zijn vijanden en het herstel van dit volk als eerste onder de volkeren. Dat zien we onder andere ook terug in Psalm 47.

*'Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. **Hij onderwerpt volken aan ons<sup>7</sup>, Hij brengt natiën onder onze<sup>7</sup> voeten.** Hij kiest voor ons<sup>7</sup> ons<sup>7</sup> erfelijk bezit uit: de trots van Jakob, die Hij heeft liefgehad. God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op<sup>8</sup> onder **bazuingeschal.**' (Ps. 47:2-6).*

Ten derde luidt het bazuingeschal ook de komst van de Heere aan. Dat houdt natuurlijk direct verband met het aanbreken van de dag des Heeren en de vorige twee punten die ik noemde. In Psalm 98 wordt de gehele aarde opgeroepen om verblijd te zijn onder andere 'met trompetten en bazuinengeklank' (Ps. 98:6). Dat is met het oog op Zijn naderende komst.

---

<sup>7</sup> Ons, Israël

<sup>8</sup> Naar Jeruzalem; dit is geen verwijzing naar de hemelvaart van de Heere Jezus. Die past hier helemaal niet in de context van deze Psalm.

*'want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.'*  
(Ps. 98:9).

De SV heeft hier 'richten'. De Heer komt niet alleen om te oordelen. Hij komt ook om recht te spreken en te regeren. Hij komt het werk van een Richter de doen.

Met de komst van de Heere vindt ook de vergadering van Israël, Zijn uitverkorenen plaats. De wederkeer van de Heere betekent tevens de bekering van Israël en de terugkeer naar het land. Jesaja 27:13 kunnen we daarom naast Mattheüs 24:31 leggen. Nogmaals, het zal allemaal gebeuren met het geklank van een grote bazuin.

*'Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.'* (Jes. 27:13).

Ten vierde vinden we de bazuin ook bij de kroning van koning Salomo.<sup>9</sup>

*'Daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet u op de bazuin blazen en zeggen: Leve koning Salomo!'* (1 Kon. 1:34).

*'De priester Zadok nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. Ze bliezen op de bazuin, en heel het volk zei: Leve koning Salomo!'*  
(1 Kon. 1:39).

De kroning van Koning Salomo luidde een grote tijd van voorspoed en vrede in voor Israël. Salomo regeerde met grote wijsheid. Zijn regering is een afschaduwing van de regering van de grote Koning in Israël. Zijn

---

<sup>9</sup> Wellicht in het algemeen bij het kronen van een koning; zie bijvoorbeeld 2 Koningen 9:13.

kroning hebben we al gezien in Openbaring 11:15-19. De aanvang van Zijn heerschappij lezen we in Openbaring 20:4-6. Van die heerschappij getuigen ook alle profeten van Israël. Net als bij Salomo wordt Zijn koningschap bevestigd met het geklank van de laatste bazuin.

### **Hij zal niet zwijgen**

Tussen Wekenfeest en Gedenkdag van het bazuingeschal zat een lange tijd waarin niets gebeurde. We hebben ook gezien dat de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten in de tekst van Leviticus 23 duidelijk van elkaar gescheiden zijn.

Tussen de opstanding en hemelvaart van Christus en Zijn tweede komst zit ook een tijdsperiode. Het is een tijd die langer is geworden dan menig een destijds ooit had kunnen vermoeden. Dat neemt niet weg dat de beloften van Zijn komst en alle dingen die daarmee gepaard gaan nog open staan.

God geeft gesproken.

*‘Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon’ (Heb. 1:1).*

Hij heeft ons Zijn Woord gegeven en dat moet ons genoeg zijn.

Hij sprak van het kruis en van de opstanding van Zijn Zoon. Door Zijn Woord weten we dat Zijn Zoon nu is aan Zijn rechterhand verwachtend ‘dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden.’ (Heb. 10:13).

Nu lijkt het erop dat God zwijgt. Het onrecht in de wereld lijkt te heersen. Aan het lijden schijnt geen einde te komen. Zij, die Zijn Woord hebben leren kennen en door het werk van de Heilige Geest daarop hebben leren vertrouwen, leven echter met een hoop, alsof God dagelijks tot hen sprak. Zij weten dat er een moment komt dat God Zijn zwijgen tussen Wekenfeest en Gedenkdag van het bazuingeschal zal gaan verbreken. De bazuin zal klinken en dan weten we dat de dag

van de Heere aanstaande is en dat de Koning Zijn rechtmatige heerschappij op Zich zal nemen.

*'Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE, spreekt, en roept de aarde, vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat. Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. **Onze God komt en zal niet zwijgen**; voor Zijn aangezicht verteert een vuur, rondom Hem stormt het geweldig. Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde, om over Zijn volk recht te spreken (Ps. 50:1-4).*

In die verwachting mogen we leven. Hij komt en Hij zal niet zwijgen. In de tussentijd leven we in blijdschap van de overwinning van Christus over de machthebbers van deze wereld. We leven in dezelfde verwachting als die van Hem dat zij tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt zullen worden.







Meer lezen?

Zie deel 8: Grote verzoendag

