

10 Scheiding

Ik heb al gewezen op de woorden in Efeze 1:10:

'om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.' (Ef. 1:10).

'Alles **weer** in Christus **bijeen**brengen'. Dat is alles **weer** onder één Hoofd brengen. Deze zin doet veel meer dan alleen maar suggereren dat er ooit een dergelijke eenheid onder één Hoofd en wel in Christus was. Die eenheid is verstoord. Er is een scheiding gekomen tussen wat in de hemel en wat op de aarde is.

Het is meer dan alleen maar opvallend dat juist op de eerste twee scheppingsdagen er sprake is van het maken van scheiding. Op de eerste dag maakte God scheiding tussen licht en duisternis. Dit wordt herhaald op de vierde dag, maar daar gaat het over de grote lichten die aan de hemel heerschappij zouden voeren op de dag en in de nacht.

Op de tweede dag voert God een andere scheiding door.

'En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.' (Gen. 1:6-8).

Hier gaat het over de schepping van het uitspansel dat scheiding maakt. Dit uitspansel wordt 'hemel' genoemd. Het is op zijn minst opmerkelijk dat er van deze schepping niet gezegd wordt dat zij goed is. Ik zeg niet dat God hier iets geschapen heeft wat niet goed is. Ik zeg wel dat er niet staat dat God zag dat het goed was. Kan deze scheiding de scheiding zijn van wat in de hemel is en wat op aarde is? Die scheiding was op zichzelf wel goed en noodzakelijk, maar wel als tijdelijk bedoeld, want in de bedeling van de volheid der tijden

wordt alles weer in Christus bijeengebracht, beide de dingen die in de hemel zijn en de dingen die op aarde zijn.

Overigens staat er op dag één wel dat God zag dat het goed was, maar dat wordt alleen van de schepping van het licht gezegd.

'En God zag het licht dat het goed was' (Gen. 1:4).

Van de duisternis zegt Hij dat niet. Duisternis is ook niet goed. Duisternis is een kwade macht. Duisternis hoort bij 'woest en leeg' en is het gevolg van de zonde van de gezalfde overdekkende cherub.