

## 11 De gezalfde overdekkende cherub

In Ezechiël staat er een passage die gaat over de koning van Tyrus. Maar dat er met die koning meer bedoeld wordt dan een aardse vorst is duidelijk uit al wat er over hem wordt gezegd.

*'Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid.'* (Ez. 28:12).

'Vol wijsheid en volmaakt van schoonheid.' Dit kan niet van zomaar iemand gezegd worden.

*'U was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad.'* (Ez. 28:13).

God was in Eden. We weten dat Adam in Eden, Gods hof, was. We weten dat Eva daar was. We weten ook dat de slang daar was. Na de val van Adam dreef God hen eruit en werd de weg tot de boom des levens bewaakt door cherubs (Gen. 3:24). Nu wordt in ditzelfde gedeelte van Ezechiël de koning van Tyrus een 'overdekkende cherub' (Ez. 28:14) genoemd. En dat geeft ons aan dat we hier niet met een mens, maar met een hemelwezen te doen hebben, een van de cherubs.

*'Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub.'* (Ez. 28:14, SV).

Het is niet gezegd dat het Eden hier genoemd in Ezechiël 28 hetzelfde is als het Eden waarin Adam en Eva werden geplaatst. We vinden hier in plaats van een beschrijving van het geboomte zoals in Genesis 2:9 een beschrijving van gesteente wat ons eerder doet denken aan het nieuwe Jeruzalem. Het is in elk geval een beschrijving die niet erg past bij het beeld wat wij gewoonlijk van de hof van Eden hebben. Mogelijk betreft het hier een Eden in de schepping van Genesis 1:1 en waarin 'de gezalfde, overdekkende cherub' een belangrijke plaats vervulde. Dit laatste zien we in het woord 'gezalfde'. De Hebreeuwse vorm komt in de Bijbel alleen hier zo voor, maar hij is afgeleid

van een stam waarin we het woord Messias herkennen. De personen die we in de Bijbel aldus gezalfd vinden zijn:

Aäron en zijn zonen	Ex. 28:41; 29:7; 30:30; 40:13,15; Lev. 6:20; 7:36; 8:12; Num. 3:3
De hogepriester	Lev. 16:32; Num. 35:25
Saul	1 Sam. 9:16; 10:1; 15:1,17
David	1 Sam. 16:3,12,13; 2 Sam. 2:4, 7; 3:39; 5:17; 12:7; 1 Kron. 11:3; 14:8; Ps. 89:21
Salomo	1 Kon. 1:34,39,45; 5:1; 1 Kron. 29:22
Hazaël	1 Kon. 19:15
Jehu	1 Kon. 19:16; 2 Kon. 9:3,6,12; 2 Kron. 22:7
Elisa	1 Kon. 19:16
Joas	2 Kon. 11:12; 2 Kron. 23:11
Josia	2 Kon. 23:30
Messias	Ps. 45:7; Jes. 61:1

We zouden Absalom hieraan kunnen toevoegen, maar hij is nooit op last van de Heere gezalfd, dus laten we hem achterwege. De anderen zijn wel op uitdrukkelijk bevel van God gezalfd. De zalving betrof drie ambten, namelijk die van

Priester  
Koning  
Profeet.

Van de laatste zien we er maar een: Elisa.

De zalving bracht de persoon wie het betrof in een bijzondere positie. Die positie bracht niet onvoorwaardelijk Gods gunst met zich mee. Opvallend

hierin is koning Saul. Hoewel hij wel tot aan zijn dood toe koning is gebleven en dus de regering over Israël bleef uitoefenen, was het hem al voor zijn dood bekend dat hij en zijn huis door de HEERE verworpen waren en dat David zijn opvolger zou zijn.

*'Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub' (Ez. 28:14, SV)*

Nogmaals, het woord voor 'gezalfde' is hier enigszins anders dan in bovengenoemde gevallen, en komt ook nergens anders voor, maar er is wel een heel duidelijk verband. Deze cherub was ook gezalfd tot een bijzondere positie. Hij was een 'overdekkende' cherub. Overdekkend misschien in de zin van beschermend en beschuttend, zoals in Psalm 5:12. Het woord voor 'overdekkend' is hetzelfde als bij de twee cherubs die met hun vleugelen het verzoendeksel van de ark van het verbond bedekten (zie bijv. Ex. 25:20; 37:9; 1 Kon. 8:7; 1 Kron. 28:18).

Hoe het ook zij, de positie van deze gezalfde, overdekkende cherub was een heerlijke positie. Dat blijkt tevens uit de structuur van dit gedeelte:

- A** -12 U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid,
- B** 13- u was in Eden, de hof van God.
- C** -13 Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed.
- A** 14- U was een cherub die *zijn vleugels* beschermend uitspreidt. *Daarvoor* heb Ik u aangesteld.
- B** -14- U was op Gods heilige berg,
- C** -14 u wandelde te midden van vurige stenen.
- A** 15- Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd.

Merk op hoe de delen A met elkaar corresponderen en evenzo elk van de onderdelen B. Ook de delen C vullen elkaar aan en verduidelijken elkaar.

Maar de cherub bleef niet in zijn oorspronkelijke heerlijke positie. Er kwam een einde aan. De oorzaak van dat einde was 'ongerechtigheid'. Zonde.

*'Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er **ongerechtigheid** in u gevonden werd.'* (Ez. 28:15).

*'Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, **en ging u zondigen**. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd **uw hart hoogmoedig**, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister.'* (Ez. 28:16, 17).

Hoogmoed over de wijze waarop hij geschapen was, werd de oorzaak van de val van deze overdekkende cherub. Als deze overdekkende cherub inderdaad de slang, satan, is dan moet deze gebeurtenis hebben plaatsgevonden vóór Genesis 3. In het paradijs waarin Adam en Eva gesteld werden komt satan reeds als een gevallen schepsel voor.

Is het niet mogelijk dat zijn val in de hoogmoed plaatsvond voor Genesis 1:2? Is het niet mogelijk dat de oorspronkelijke hemel en aarde geschapen waren met het oog op hem, maar dat hij, in wezen net als Adam, zijn erfenis door de zonde heeft verwoest?

Het vervolg in Ezechiël wijst ons ook in de richting van satan. Zijn oordeel ligt nog in de toekomst.<sup>1</sup>

*'Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken.'* (Ez. 28:17, 18).

---

<sup>1</sup> Bijvoorbeeld Mattheüs 8:29; Openbaring 20:7-10.

De werkwoorden mogen vanuit het Hebreeuws ook in de toekomstige tijd vertaald worden, zoals dit ook in de Engelse King James Version is gedaan. Dus:

Ik zal u op de aarde werpen,  
Ik zal u voor koningen stellen,  
daarom zal Ik een vuur uit uw midden doen oplaaien en dat zal u verteren,  
Ik zal u tot een hoop as op de grond maken.

De vervulling van 'Ik zal u op de aarde werpen' lezen we in Openbaring 12.

*'En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.'* (Opb. 12:10).

Voor de vervulling van dat vuur dat hem zal verteren, en dat hij tot as gemaakt zal worden op de aarde, zie Openbaring 20:10.

*'En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en sulfere.'* (Opb. 20:10).