

13 Licht!

'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed.'

Deze eerste schepping was zoals al Gods werken: volmaakt. Deze schepping was 'in het Begin', 'in Christus'. 'Begin' is ook het woord dat gebruikt wordt voor de eerstelingen. De eerstelingen zijn het begin, de belofte, het onderpand van de volledige oogst. En zo is deze schepping van God 'in het begin' het onderpand van de nieuwe schepping, waarin God uiteindelijk zal zijn 'alles en in allen'.

Naar ik meen door de val van satan, de gezalfde overdekkende cherub, werd deze oorspronkelijke schepping, althans de aarde, woest en leeg. Terloops, maar niet om te verwaarlozen, merk ik op dat er over de hemel, of de hemelen (het Hebreeuws heeft de meervoudsvorm), helemaal niets gezegd wordt. Deze hemelen blijven ook de woonplaats van alle hemelwezens, engelen, gevallen of niet gevallen, cherubs, overheden, krachten, machten, heerschappijen, en welke de Schrift er al niet meer noemt. Nergens wordt gezegd dat de aarde hun woonplaats is geworden.

Woest, leeg en duisternis. Het zijn de woorden die passen bij oordeel. Oordeel over de zonde. Als we enigszins bekend worden met onze eigen duisternis, zal een gevoel van woestheid en leegheid ons niet onbekend zijn. Dat is het gevolg van een andere val. De val van Adam. Ook zijn hoogmoed werd geoordeeld; hij ging tegen Gods uitdrukkelijke gebod in. De aarde, het aardrijk, werd vervloekt om zjwentwil. Het zou dorens en distels voortbrengen (Gen. 3:17, 18). De woestheid en leegheid en de duisternis in 's mensen ziel zijn zedelijk, geestelijk, maar niettemin zijn het ernstige realiteiten. De ernst ervan gaan we pas echt zien als de Geest van God ons er bekend mee maakt, 'als Hij op het water zweeft'. Tot wat een diepe wanhoop kan het dan soms komen vanwege de zonde. Maar hoe wondermooi gaan ons die woorden dan klinken:

'Laat er licht zijn! En er was licht.' (Gen. 1:3).

'Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.' (2 Kor. 4:5,6).

God had een antwoord op de duisternis die over de afgrond lag. Hij gebod licht en het was er.

God had een antwoord op de val van Adam en de duisternis van ons hart: Christus Jezus, onze Heere. Hij is het ware Licht.

Zie je hoe Paulus het licht van Genesis 1 gebruikt voor de Evangelieboodschap? De duisternis in ons hart is een gevolg van een hele ernstige gebeurtenis. Zo is dat ook met de duisternis in Genesis. Duisternis hoort niet in ons hart thuis; en zeker niet als we in Christus 'een nieuwe schepping' zijn.

De duisternis hoort helemaal niet in Gods schepping thuis. Daarom lezen we van de nieuwe schepping ook dat er geen nacht meer zal zijn.

'En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.' (Opb. 22:5).

Paulus spreekt over 'de wereldbeheersers van de **duisternis** van dit tijdperk' (Ef. 6:12). Hij spreekt van de duisternis als een macht waaruit we verlost moeten worden.

'Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.' (Kol. 1:13).

Deze tekst is een andere indirecte verwijzing naar het licht van Genesis 1:4. Zeker als we hem combineren met 1 Johannes 1:5.

'En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.' (1 Joh. 1:5).

Ook Petrus weet wat het is om verlost te worden uit de duisternis.

'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht' (1 Pet. 2:9).

Wat een onderwijs verliezen we als we onszelf in Genesis 1 mee laten trekken in allerlei wetenschappelijke discussies, die helemaal geen licht geven!

Genesis 1:2 is de staat van een gevallen aarde. Aan het eind van dat vers zien we Gods Geest aan het werk.

Genesis 1:3 is pure Evangelieboodschap.

Christus is niet alleen het antwoord op de val van Adam. In Hem ligt Gods gehele voornemen der eeuwen vast. Hoe meer wij opgroeien in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus, hoe meer we gaan zien van dat plan, van die vastheid, en van Gods antwoord op de zonde van de schepselen van Zijn handen.