

14 Door Zijn bloed

'In het begin schiep God de hemel en de aarde'

hebben we gelezen als

'in Christus schiep God de hemel en de aarde'.

Maar de niet al te oppervlakkige denker zou met een ernstige tegenwerping kunnen komen.

De eerste schepping werd woest en leeg, zo heb ik proberen aan te tonen. Als we echter tevens vol willen houden dat deze eerste schepping 'in Christus' was, hoe vast en zeker is ons behoud dan nog, zelfs indien wij 'in Christus' zijn? We kennen maar één ark der behoudenis, en dat is die enige Naam die onder de hemel gegeven is door Welke wij moeten zalig worden. Als 'in Christus' geen waarborg meer is voor onze zekerheid, waar zullen wij dan heengaan? Het beginsel van hoogmoed schuilt toch ook in onze bedrieglijke harten, zelfs indien wij weten dat wij geborgen zijn 'in Christus'?

Er is één heel groot verschil tussen de eerste schepping en de nieuwe schepping. Zeker, Hij is het Begin en het Einde. Zijn Naam staat voor zekerheid. Hij heet niet voor niets tevens de Amen! (Opb. 3:14). Maar tussen Genesis 1:1 en Openbaring 22:21 heeft er iets plaatsgevonden. Gruwelijk in de feiten. Heerlijk in de uitwerking. Wonderlijk vanwege de diepte van Gods liefde. Het kruis van Golgotha. Verlossing door Zijn bloed. Hij ging als het ware door het oordeel. Hij ging de dood in. Hij werd woest en leeg (Fil. 2:7). Maar door Zijn opstanding staan de woorden 'in Christus' garant voor de nieuwe schepping en deze nieuwe schepping is onverwoestbaar. De nieuwe schepping staat gefundeerd op de verlossing door Zijn bloed.

Lees nu nogmaals Kolossenzen 1:14-18.

'In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in

de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.’ (Kol. 1:14-18).

De Bijbel is het Boek van de verlossing. Het wijdt ons niet in de geheimen van de schepping in. Het toont ons Gods plan der eeuwen. Het maakt ons Gods raad bekend. En alles, alles vindt zijn vervulling in Christus. Het eerste vers van de Bijbel begint met Zijn naam:

Bereshiet – in het Begin

Het laatste vers van de Bijbel eindigt met Zijn Naam:

Amen.

In Openbaring 3:14 vinden we beide Namen, de laatste wordt eerst genoemd, en de eerste laatst.

‘Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping’ (Opb. 3:14).

Tussen deze twee Namen, vinden we de trouwe en waarachtige Getuige. Waar en getrouw, dat is al wat we vinden in Zijn Naam. Dat is wat we vinden tussen Genesis 1:1 en Openbaring 22:21. Waar en getrouw. Dat is het werk van Zijn verlossing. Alles ligt vast in Gods voornemen. Alles werkt aan op één doel:

‘opdat God alles in allen zal zijn’.

Indien we toch meer gaan zien van dit voornemen, dit doel, en dit plan der verlossing, niet van een enkele individuele ziel alleen, maar van Gods schepping die zucht onder de vloek (Rom. 8:22); als dat het onderwerp van al onze Schriftstudie wordt, dan hebben we geen boodschap meer aan alle theorieën omtrent schepping en evolutie, hoe interessant alles vanuit

wetenschappelijk oogpunt ook mag zijn. We worden niet meer aan het wankelen gebracht, door vondsten van miljoenen of miljarden jaren oud, die zouden duiden op leven ver voor Adams tijd. Het is best; we verwijzen het naar de schepping van Genesis 1:1. Ongetwijfeld zal dat ook weer 'vragen' en 'moeilijkheden' met zich mee brengen, maar de Schrift staat daarin vast als de trouwe en waarachtige getuige van Gods plan der verlossing in Christus Jezus, de Heere, Het Begin en het Einde, de Amen.