

16 Job

Ook het boek Job, het oudste boek in de wereld, heeft ons iets te zeggen over de schepping. In de eerste plaats mogen de woorden die we daar lezen ons wel tot ootmoed brengen.

‘Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei: Wie is hij die Mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal Ik u ondervragen. Maak Mij eens bekend: Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt.’ (Job 38:1-4).

Vervolgens stelt God nog een heleboel vragen aan Job betreffende Zijn wonderbare schepping. Beschaamd moet Job antwoorden dat hij werkelijk helemaal niets van dit alles wist.

‘Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet.’ (Job 42:1-3).

Dat is een les die we allemaal van Job hebben te leren. Laten we niet te snel denken dat we iets weten en in elk geval al onze gedachten brengen onder het gezag van Gods Woord alleen.

De volgende vragen die God aan Job stelt hebben betrekking op ons onderwerp.

‘Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen¹ van God juichten?’ (Job 38:5-7).

¹ Zonen.

Ik ga nu geen uitgebreide Bijbelstudie maken van wie deze morgensterren en zonen van God waren. Het zijn schepselen van God die kunnen zingen en juichen. Job was er overduidelijk niet bij toen God de aarde grondvestte. Hij kon er echt niet over meepraten. Daarom moeten wij ook maar niet al te stellig zijn over het 'hoe' van de schepping. Deze morgensterren en zonen van God waren er echter wel bij toen God de aarde grondvestte. Zij waren reeds geschapen voor de zesdaagse schepping waar Job deel van uitmaakte. De Schrift laat niet heel veel ruimte voor de tijd en plaats wanneer zij geschapen waren, namelijk 'in het begin' (Gen. 1:1) en zij waren (waarschijnlijk onder andere) de schepselen die de eerste hemelen en aarde bevolkten.

Dit Schriftgedeelte bevat nog meer onderwijs voor hen die oren hebben om te horen. Waarom zongen zij vrolijk en waarom juichten zij? Natuurlijk is Gods schepping het juichen en zingen altijd waard. Zij zagen een machtige en volmaakte schepping verrijzen. Hoeveel te groter zal hun blijdschap geweest zijn nadat zij eerst getuigen geweest waren van de verwoesting van de eerste aarde.

Op heel subtiele wijze spreekt vers 6 van een verlossing.

'Waarop zijn haar pijlers neergezonken?'

Het Hebreeuwse woord voor 'pijler' is *èdèn*. Het komt in Hooglied nog één keer voor in een vergelijking van 'mijn Liefste' (Hoogl. 5:10) en wijst op Zijn voeten:

*'Zijn benen zijn als witmarmere pilaren, gegrondvest op **voetstukken** van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders.'* (Hoogl. 5:15).

De overige 107 keer dat het woord in de Bijbel staat wijst het ons op de zilveren voetstukken van de tabernakel.

*'Dan moet u veertig zilveren **voetstukken** onder de twintig planken maken; twee **voetstukken** onder de ene plank voor zijn twee pinnen, en twee **voetstukken** onder de andere plank voor zijn twee pinnen.'* (Ex. 26:19).

*'Men maakte ook veertig zilveren **voetstukken** onder de twintig planken; twee **voetstukken** onder de ene plank voor zijn twee pinnen, en twee **voetstukken** onder de andere plank voor zijn twee pinnen. Men maakte vervolgens twintig planken voor de andere kant van de tabernakel, aan de noordzijde, met de veertig bijbehorende zilveren **voetstukken**; twee **voetstukken** onder de ene plank en twee **voetstukken** onder de andere plank.'* (Ex. 36:24-26).

Het zilver voor deze voetstukken kwam van de halve sikkkel, gerekend naar de sikkkel van het heiligdom. Elke Israëliet moest hieraan bijdragen. De rijke niet meer dan de arme. Iedere Israëliet van twintig jaar en ouder gingen over tot 'die geteld waren' (Num. 1:45). Deze halve sikkkel was losgeld en Exodus 30 maakt het ons meer dan duidelijk dat deze halve sikkkel iets te maken had met verzoening.

*'Verder sprak de HEERE tot Mozes: Wanneer u het aantal Israëlieten opneemt, volgens hun tellingen, dan moet ieder bij hun telling aan de HEERE een **losgeld** geven voor zijn leven, opdat er bij hun telling geen plaag over hen komt. Dit moeten allen die bij de getelden gaan behoren, geven: een halve sikkkel, gerekend volgens de sikkkel van het heiligdom (de sikkkel is twintig gera waard), een halve sikkkel als een hefoffer voor de HEERE. Al wie bij de getelden gaat behoren, van twintig jaar oud en daarboven, moet het hefoffer voor de HEERE geven. De rijke mag niet meer en de arme niet minder geven dan een halve sikkkel, als u het hefoffer voor de HEERE geeft **om voor uw leven verzoening te doen**. U moet het **geld ter verzoening** van de Israëlieten nemen en het bestemmen voor de dienst van de tent van ontmoeting. Het moet een herinnering voor de Israëlieten zijn voor **het aangezicht van de HEERE**, om voor uw leven verzoening te doen.'* (Ex. 30:11-16).

Losgeld en verzoening zijn de woorden waarop de tabernakel in Israël was gegrondvest. Het zilver van deze halve sikkkel werd gebruikt om de pijlers van dit bouwwerk te gieten. De tabernakel als geheel was één groot getuigenis van Gods verzoening en het stond vast op het zilver van het losgeld.

Samen met het uitspansel vormt onze wereld één grote tabernakel. God heeft de hemelen uitgespannen als een grote doek.

'Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen' (Jes. 42:5).

*'Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af: Ik ben de HEERE, Die alles doet: **Die de hemel uitspant**, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door Mijzelf' (Jes. 44:24).*

Ja, Hij spreidt ze uit als het kleed van een tent:

'Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed.' (Ps. 104:2).

Deze schepping vult de kloof tussen het begin van Genesis 1:1, toen God was 'alles in allen' en het eind van Openbaring als Hij dat weer zal zijn en waar Hij naartoe werkt.

Graag wordt er door sommigen over al het voorgaande spttend gesproken over hiaattheorie of, in het Engels, *gap theory*. Zij die dit doen, leggen de hiaat dan tussen Genesis 1:1 en 1:2. Dat klopt helemaal niet. De echte scheur zit tussen het begin van Genesis en het eind van Openbaring, in de huidige schepping waar onze Bijbel over spreekt. In deze schepping werkt God Zijn machtige verlossingsplan uit als in een tabernakel. Daarvan getuigde de tabernakel in Israël en daarvan getuigen de pijlers waarop de aarde is gegrondvest. Daarvan zongen de morgensterren en juichten de zonen van God. Hun gezang was er één over verlossing van de schepping, zoals de hemelwezens dat in de toekomst ook weer zullen doen en daar wellicht nu al mee bezig zijn.

'En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.' (Opb. 4:9-11).

'En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.' (Opb. 5:11-14).

Het Lam in deze lofzang is de Hoeksteen van Job 38:6. Het sleutelwoord van Gods schepping is verzoening en verlossing. Die is gegrondvest op de pijlers van het vaste werk van Christus. Hij kwam onder de mensen 'tabernakelen' (Joh. 1:14).

We gaan ons niet vermoeien met eindeloze discussies over schepping en evolutie.

We gaan rusten in Zijn verlossingswerk.

We gaan niet bekvechten over de oorsprong van alle dingen, want die ligt verborgen in God en daar weten wij net als Job niets van. We waren er niet bij.

We gaan met de morgensterren en zonen van God zingen en juichen over Zijn schepping en Zijn verlossing en met de hele schepping reikhalzend uitzien naar die heerlijke toekomst, wanneer God alles in allen zal zijn.

