

18 De zonde in de wereld gekomen

'Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.' (Rom. 5:12).

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Door de zonde dood. In de wereld. Niet alleen bij de mensen, maar de gehele schepping lijdt onder de last van de zonde. Hoe kan dat nu? Het is toch alleen de mens die gezondigd heeft? Waarom wordt de rest van de schepping gestraft met de last van Adams zonde? We kunnen misschien nog onder de vraag uitkomen door te zeggen dat 'in de wereld' betekent 'alle mensen', maar dat stelt ons dan wel voor het raadsel waarom de dood over mens én dier regeert.

Het antwoord hangt af van wat we onder Adams zonde verstaan. Als we niet meer kunnen zien dan het eten van een vrucht, waarvan God geboden had dat het niet mocht, dan hebben we er inderdaad geen goed antwoord op. Als we zien dat in het eten van de vrucht de mens zijn doel, het doel van Gods schepping, heeft gemist, dan komen we dichterbij de waarheid. Het doel van de schepping van de mens was om te heersen. Dat hebben we gelezen in Genesis 1:26 en 28. Die heerschappij heeft de mens uit handen gegeven aan de boze. En omdat de heerschappij nu in zijn handen is zien we de ellende van zonde en dood, niet alleen bij de mensen, maar in de gehele schepping.

Zonde en dood zijn machten van satan. Van zonde en dood wordt ook gezegd dat zij heersen. Heersen als koningen en machthebbers. De dood wordt veel te vaak toegeschreven aan God, terwijl het satan is die de macht van de dood heeft.

*'Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood **hem die de macht over de dood had- dat is de duivel- teniet te doen**, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.'* (Heb. 2:14, 15).

De God van de Bijbel is geen God Die de dood komt brengen. Hij heeft Zich geopenbaard als de God Die wil verlossen. Dat heeft Hij gedaan door Zelf mens te worden, Zich te onderwerpen aan de dood en zodoende degenen die onder de macht van de dood en satan waren, te verlossen. Die verlossing strekt zich niet alleen uit tot mensen. Die is veel uitgestrekter. Die strekt zich uit tot heel Zijn schepping (Rom. 8:21, 22).

De dood regeert

De dood manifesteert zich als een macht die regeert.

‘Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.’ (Rom. 5:14).

‘Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.’ (Rom. 5:17).

De dood is geen vriend, maar een vijand die tenietgedaan moet worden. De dood is niet Gods macht; het is een God vijandige macht.

‘De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.’ (1 Kor. 15:26).

Hoewel we de dood overal om ons heen zien, mag de Christen zich nu al verblijden over de overwinning. Christus Jezus is Zelf de dood ingegaan en heeft die overwonnen.

‘Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem.’ (Rom. 6:9).

Wonderlijke overwinning. Niet door voor hem te knielen en hem te aanbidden, maar door Zich over te geven aan zijn macht en Hem daaraan weer te ontrukken heeft God de satan en zijn doodsmacht overwonnen: Jezus Christus is opgewekt uit de dood en Hij leeft.

'Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.' (1 Kor. 15:55-57).

De zonde regeert

De zonde is die andere macht waarvan gezegd wordt dat die regeert.

*'De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, **evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood**, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.'* (Rom. 5:20, 21).

*'Want **de zonde zal over u niet heersen**. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.'* (Rom. 6:14).

*'En, **vrijgemaakt van de zonde**, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. Want toen u **slaaf van de zonde** was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid.'* (Rom. 6:18-20).

Dit zijn maar een paar teksten die Paulus gebruikt om aan te tonen dat de zonde niet zozeer iets is wat wij doen en ook niet zozeer van wat er in ons is. Op die manier wordt het begrip 'zonde' ook gebruikt in de Schrift, maar ze zijn beide het gevolg van het feit dat over de wereld de macht van de zonde heerst. Dat is de macht van de duisternis (Kol. 1:13) waaruit wij moeten worden verlost. De verlossing van het lichaam der zonde is pas bij de opstanding (Rom. 8:23), maar de verlossing van de macht van de zonde, de macht van de duisternis, vindt reeds nu al plaats waardoor het mogelijk is om in het Licht te wandelen (1 Joh. 1:7).

De zonde van Adam hield meer in dan een 'kleine' ongehoorzaamheid aan Gods gebod. Hij gaf de heerschappij uit handen, waartoe de Heere hem had

geschapen. Die heerschappij ging over in de handen van de satan en die oefent zijn verderfelijke macht nu uit door de zonde en de dood met het doel om ook deze schepping woest en leeg te maken en te onderwerpen aan de macht van de duisternis.

Christus is 'zonde gemaakt' (2 Kor. 5:21). Christus heeft Zich overgegeven in de dood. Hij is voor de zonde gestorven (Rom. 6:1-13). Het graf kon Hem echter niet houden, want Hij was zondeloos en Hij had het leven verdiend. In Hem is daarom verlossing uit de macht van de duisternis, uit de banden van de vorst van deze wereld, uit de angsten voor de dood. Dat is verlossing! Die verlossing strekt zich niet alleen uit tot mensen, maar tot Zijn gehele schepping.