

19 De schepping aan de zinloosheid onderworpen

De huidige schepping is aan de zinloosheid onderworpen (Rom. 8:20). 'Ijdelheid' noemt de SV dit. En wat we onder dit woord moeten verstaan is eenvoudig te vinden als we de andere twee teksten waar dit Griekse woordje voorkomt onderzoeken.

De eerste is Efeze 4:17.

*'Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de **zinloosheid** van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.'* (Ef. 4:17-19).

'Zinloosheid' of 'ijdelheid' wordt hier wel heel helder beschreven. 'Verduisterd', 'vervreemd', 'verharding', 'ongevoelig'. Met twee woorden zou ik de term zo omschrijven: woest en leeg.

Deze tekst moet samen gelezen worden met Efeze 2:1-3.

'Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.' (Ef. 2:1-3).

Dit is de zinloosheid. Zinloosheid waaraan ook de gehele schepping onderworpen is. Een dergelijk denken en zo'n levenswandel is tegengesteld aan Christus.

'Maar u hebt Christus zo niet leren kennen' (Ef. 4:20).

Verlossing in Christus geeft het tegengestelde van 'zinloosheid'.

De tweede tekst waar we het woord tegenkomen is 2 Petrus 2:18.

*'Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende **woorden vol onzin** te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden.'* (2 Pet. 2:17-19).

De SV vertaalt 'zeer hoogdravende woorden vol onzin' wat letterlijker met 'zeer opgeblazen ijdelheid'. De context maakt de inhoud van deze woorden weer duidelijk. 'Bronnen zonder water', 'diepste duisternis', begeerten van het vlees', 'slaven van de verdorvenheid'. Dat is allemaal vervat in *mataiotès*, ijdelheid, waaraan de schepping onderworpen is. Woest en leeg.

De eerste keer waar de Septuagint dit woordje gebruikt in de vertaling van de Hebreeuwse tekst is in Psalm 4:2.

*'Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken? Hoelang zult u het **lege** liefhebben, de leugen zoeken?' (Ps. 4:3).*

Er staat hier, zoals in de Psalmen zo vaak voorkomt, een parallellisme:

Het lege liefhebben.

De leugen zoeken.

Dat is de essentie van Paulus' woorden in Romeinen 8:20; 'aan de zinloosheid onderworpen'.

'Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.'

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensood verkeert tot nu toe.’ (Rom. 8:18-22).

De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Ze is niet vrijwillig onderworpen. De schepping ligt in de slavernij van het verderf. De schepping zucht en is in barensood. Waar gaat dit allemaal over? Is dit de schepping zoals God hem bedoeld had? Nee, natuurlijk niet! Dit is de schepping die zucht onder de macht van een kwaadwillende heerser. De schepping zucht en snakt naar bevrijding. De schepping leeft onder het juk die haar aan de zinloosheid onderworpen heeft. Wie is dat? Wie heeft de schepping onderworpen? Dat is de satan. Hij heeft die donkere sluier van de dood over de gehele schepping uitgespreid. Die macht heeft hij gekregen als gevolg van de zonde en ongehoorzaamheid van Adam, in wiens handen God de schepping had toevertrouwd.

De schepping leeft in de hoop op de bevrijding van deze slavernij. Ze verwacht met reikhalzend verlangen de openbaring van de kinderen¹ van God. Waarom? Waarom zou de schepping daarnaar uitzien? Omdat dan de heerschappij weer aan de mens wordt hersteld, onder de tweede Mens, Christus Jezus, onze Heere. Die heerschappij geeft geen slavernij in ijdelheid. Het is vrijheid. Vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Ook deze huidige schepping werd woest en leeg, aan de zinloosheid onderworpen. Maar Gode zij dank voor Zijn verlossing.

‘En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.’ (Gen. 1:3).

Het is voor de meeste lezers denk ik niet nodig om te laten zien Wie dit Licht is. Toch laat ik hieronder een aantal teksten volgen, die ons aan duidelijkheid

¹ Zonen, zoals ook in 8:14.

niets te wensen over laten. Ook onze schepping is aan de duisternis overgeleverd. Maar Gods Geest zweefde over de wateren.

*'In het Woord was het leven en het leven was het **Licht** van de mensen.'* (Joh. 1:4).

*'En het **Licht** schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.'* (Joh. 1:5).

*'Hij kwam tot een getuigenis, om van het **Licht** te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.'* (Joh. 1:7).

*'Dit was het waarachtige **Licht**, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.'* (Joh. 1:9).

*'En dit is het oordeel, dat het **Licht** in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het Licht, want hun werken waren slecht.'* (Joh. 3:19).

*'Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het **Licht** der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het **Licht** van het leven hebben.'* (Joh. 8:12).

*'Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het **Licht** der wereld.'* (Joh. 9:5).

*'Ik ben een **Licht**, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.'* (Joh. 12:46).

*'En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God **Licht** is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.'* (1 Joh. 1:5).

*'Maar als wij in het **Licht** wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.'* (1 Joh. 1:7).