

## 20 Slot

Het is bijna onmogelijk om al het onderwijs wat met het bovenstaande in verband staat in enkele bladzijden overzichtelijk weer te geven. Maar als we uitleggingen als bovenstaande, puur op basis van Schrift met Schrift vergelijken, een eerlijke kans geven, ze met ons ganse hart overdenken, dan begint ons langzaam maar zeker Gods voornemen der eeuwen voor ogen te schitteren. De Bijbel krijgt voor ons een diepere betekenis, dan die er gewoonlijk aan gegeven wordt. Het Boek wordt een eenheid waar begin en eind onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Het is niet de bedoeling dat we ons gaan verheugen in 'de nieuwigheid' als zodanig. Wel is het mijn doel ons meer en meer te gaan verheugen in Gods werk in Christus Jezus. Hoe veelomvattend is Zijn werk! Welk een onmetelijke hoogten en diepten liggen er verborgen in die Naam. Welk een zicht op en vertrouwen voor de toekomst geeft ons die Persoon als we mogen weten te zijn 'in Hem'. Welk een heerlijkheden worden ons voorgespiegeld voor de toekomstige eeuwen. Welk een heerlijkheid daar deel van uit te mogen maken! Dit zijn geen zinsbegoochelingen. Dit is Waarheid, gegrond en geworteld in het Heilig Woord.

Wat anders zullen we doen dan te eindigen met dat gebed van Paulus, zo weinig gekend, maar zo hard nodig:

*'opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechter hand zette in de hemelse gewesten'* (Ef. 1:17-20).

