

3 Zijn kennis

Om iemand te leren kennen moet je met hem omgaan. Je moet met hem praten. Je wilt zijn gedachten weten. Je wilt erachter komen wat zijn diepste drijfveren in het leven zijn en wat zijn motivatie is om bepaalde dingen te doen. Om iemand echt te kennen, moet je weten hoe iemand is in al zijn relaties met betrekking tot zijn meest intieme verwanten, zoals vrouw en kinderen, met betrekking tot zijn vrienden en in zijn werk met betrekking tot zijn collega's. Hoe vollediger we iemand in zijn dagelijks bestaan meemaken en hoe dieper wij de roerselen van zijn hart kennen, hoe beter wij iemand leren kennen en hoe meer wij zullen beseffen ook door hem gekend te worden. Dat is kennis van een persoon. Over die kennis spreekt Paulus met betrekking tot de Heere Jezus als hij het heeft over 'de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis' (Ef 1:17, SV).

Die openbaring in Zijn kennis licht Paulus in het volgende vers toe met de woorden 'verlichte ogen van uw verstand' en deze 'verlichte ogen' hebben tot doel om drie dingen te weten:

1. de hoop van Zijn roeping
2. de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen
3. de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht aan hen die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht (Ef. 1:18, 19).

Wat die kracht is, werkt Paulus in de daaropvolgende verzen uit:

'(...) die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.' (Ef. 1:20, 21).

Hij bidt dus voor hen dat zij die kracht zouden kennen die in Christus werkte in Zijn opwekking uit de doden en Zijn plaatsing aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Sta even stil bij deze woorden!

Overigens is het 'ook u' van 2:1 het vervolg op 'en aan Zijn rechterhand zette'. Daarmee komt die kracht nog veel dichterbij. 'Toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette (...) ook u'.

Dat betekent: u bent met Hem uit de doden opgewekt en aan Zijn rechterhand gezet, hetgeen Paulus in Efeze 2:5 en 6 ook daadwerkelijk zegt.

'Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt- uit genade bent u zalig geworden- en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus' (Ef. 2:4-6).

Er valt over alles nog veel meer te zeggen, maar ik ga nu even door op de 'openbaring in Zijn kennis'. Voor Zijn kennis is openbaring nodig. God moet ons hart verlichten om te kunnen zien. Dat is wat Hij doet door Zijn Woord en Zijn Geest. Ook als we ons verlost weten staat deze openbaring van Zijn kennis niet los van Zijn Woord en het onderwijs door Zijn Geest.

'Zijn kennis' kan twee dingen betekenen. Het kennen van Hem en de kennis die Hij heeft; dat wat Hij weet en kent. Deze twee betekenissen horen bij elkaar en zijn onmogelijk los van elkaar te zien. God leren kennen betekent dat we Zijn gedachten leren kennen. God te kennen in Christus Jezus betekent dat we deelgenoot worden gemaakt van Zijn kennis, dat wat Hij weet. Hij gaat ons laten zien wat Hij doet in en met deze wereld. Hij toont ons Zijn diepste drijfveren. Hij betreft ons in Zijn plan en raad en naarmate we opgroeien in dit allerwonderlijkste geloof gaan we de wereld meer en meer bezien zoals Hij dat doet. Dat geeft rust en zekerheid aan ons bestaan.

Dit is de betekenis van Kolossenzen 3:10.

*'Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot **kennis**, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.'* (Kol. 3:9, 10).

Dit zijn allemaal grote woorden; ja, dat klopt. Toch is dit de taal van Paulus. Ik zal nog een voorbeeld hiervan geven. In dezelfde brief aan de Efeziërs bidt hij nog een gebed.

'Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.' (Ef. 3:14-19).

Ook dit gebed staat vol met 'grote' woorden. Het kennen van de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Zijn kennis of onze kennis? Is het liefde die verre uitgaat boven Zijn kennis? Of is het liefde die onze kennis te boven gaat, die we nooit zullen kunnen begrijpen? Het is allebei even wonderbaarlijk. Vervuld worden, dat is volgemaakt worden, tot al de volheid van God. Begrijpen we maar iets van wat daar staat?

Toch, ook als we er nu nog niets van begrijpen, is dit Bijbels onderwijs waar we naar moeten staan, willen we onszelf en, voor alles, God niet tekort doen. Hij wil ons onderwijzen vanuit de rijkdom van Zijn genade. Ook zij die zich door Zijn bloed verlost weten, hebben dat onderwijs nodig; juist zij. Daarom bidt Paulus:

'opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.' (Ef. 1:17).

'Kennis' is een belangrijk woordje.¹ 'Het kennen van Hem' of 'Zijn kennis' geeft bijvoorbeeld 'kennis van de waarheid'. Kennis van de waarheid krijgen we als we ons laten voeden door Zijn gedachten en die vinden we in Zijn Woord.

¹ Zie bijlage 1.

Zijn kennis omvat veel en veel meer dan dat Jezus Christus gekomen is om voor mijn zonden te betalen. In feite begint het allemaal pas met de vergeving der zonden. Dan pas gaan we leven en als het goed is groeien in Zijn kennis. En nu begrijp je wat ik bedoel met Zijn kennis: het is het kennen van Hem en dat gebeurt alleen als we ons laten vormen in wat Hij kent en dat kan alleen als we ons voeden met Zijn Woord.²

² Kennis van waarheid vinden we zeker ook in de natuurwetenschappen; bijvoorbeeld als we dieper doordringen in de wondere inzichten die de natuur- en scheikunde ons bieden. Maar als het gaat om *epignosis*, het doel van alle dingen, het grote plan van God in Christus Jezus, Zijn Zoon, onze Heere, dan zijn we aangewezen op Zijn Woord en op Zijn Woord alleen.