

4 Het geheimenis van Zijn wil

Een van de grootste dingen die God ons (gelovigen in Christus) wil leren is 'het geheimenis van Zijn wil'. Dat heeft Hij ons bekendgemaakt. Hierin krijgen we waarschijnlijk het meeste en het intiemste van Zijn gedachten te zien. De diepte van het lijden van Christus en de reikwijdte van het kruis worden hierin het meeste duidelijk. God heeft een geheimenis van Zijn wil. Die heeft Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, bekend gemaakt. Dat geheimenis had Hij in Zichzelf voorgenomen (Ef. 1:9). God heeft iets 'in Zichzelf' bedacht en voorgenomen dat Hij het uit zou voeren. Dit voornemen heeft Hij 'geheim' gehouden. Daarom wordt het een geheimenis of verborgenheid (SV) genoemd. Maar nu, in Zijn Woord, bijvoorbeeld in de brieven van Paulus aan de Efeziërs en de Kolossenzen, heeft Hij dat geheimenis bekend gemaakt. Het is geen geheim meer. Het is geopenbaard en het is te vinden en te leren door hen die zich door God in Zijn Woord laten onderwijzen.

Datgene wat Hij Zich had voorgenomen, is het **voornemen** der eeuwen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.

'Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap¹ aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen² dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.' (Ef. 3:8-11).

Dit voornemen is de eeuwen door verborgen geweest. Het is een geheimenis geweest, dat nu is geopenbaard. Het heeft iets te maken met de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Het is een boodschap waarin de gemeente³ participeert. Het is ook een boodschap die bestemd is voor de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Hoe surrealistisch dit bijna ook klinkt: dat is wel wat Paulus zegt. Dat er ook kwade machten zijn, staat in Efeze 6:12 en kennelijk is het die er alles aan gelegen om de boodschap van Gods voornemen der eeuwen te verduisteren. Daarom krijgen we een wapenrusting. Niet om de strijd tegen (ons eigen) vlees en bloed te strijden, maar tegen

'de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten' (Ef. 6:12).

¹ In andere handschriften staat 'bedeling', zoals in 3:2. 'Bedeling' en 'gemeenschap' zijn woorden die in het Grieks veel op elkaar lijken.

² 'Voornemen van de *aionen*', dat is iets anders dan het eeuwige voornemen.

³ Voor de definitie van deze gemeente, zie Efeze 1:23.