

6 In het begin schiep

'In het begin'. *Beresjiet* is de Hebreeuwse klank voor deze eerste drie woorden uit onze Bijbel. *Be* staat voor 'in', *resjiet* is het woord voor 'begin'. *Beresjiet* zegt dus niets meer dan 'in begin'.

Op deze woorden zullen we ons allereerst concentreren.

Resjiet

Begin en Eerstelingen

Resjiet komt van dezelfde stam als *roosj*, dat 'hoofd' of 'top' betekent. We zien het heel vaak vertaald met het woord 'eerstelingen'.¹ Hiermee worden onze gedachten op een geheel ander spoor gezet dan het gebruikelijke. In 1 Korinthe 15 noemt Paulus Christus tot tweemaal toe de Eersteling. In dat verband gaat het, en hoe kan het ook anders in dat hoofdstuk, over Zijn opstanding.

*'Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de **Eersteling** geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als **Eersteling**, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.'* (1 Kor. 15:20-23).

In het Nieuwe Testament is *aparchè*² het Griekse woord dat gereserveerd is voor eersteling(en), maar het is nauw verwant met *archè*, dat 'begin' betekent en door de vertalers van de Septuagint in Genesis 1:1 gebruikt wordt.

Christus wordt in 1 Korinthe 15 de Eersteling genoemd met betrekking tot Zijn opstanding. In het gedeelte waar Paulus zijn bediening der verzoening uitlegt lezen we de volgende woorden:

'En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus

¹ Voor een concordantie van dit woord, zie bijlage 2.

² Voor een concordantie van dit woord, zie bijlage 3.

naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’ (2 Kor. 5:15-17).

Ook hier gaat het over de opstanding van Christus. Ook hier, net als in 1 Korinthe 15:22 zijn de woorden ‘in Christus’ van belang. Wat er van hen die ‘in Christus’ zijn gezegd wordt is dat zij ‘een nieuwe schepping’ zijn. ‘Alles is nieuw geworden.’ De opstanding van Christus en een nieuwe schepping ‘in Christus’ zijn hier met elkaar verweven.

En wat geeft ons dit alles? Welk onderwijs krijgen we hier uit de Schrift?

‘In het begin schiep God...’

Dat zijn de eerste woorden van de Bijbel. Het zijn de eerste woorden van Genesis 1. Als *Resjiet* ‘eersteling’ of ‘begin’ betekent en deze woorden beide benamingen zijn voor Christus, dan kunnen we in overeenstemming met Kolossenzen 1:16 ook anders vertalen.

‘In het Begin schiep God...’

Dat heeft dan de betekenis:

‘In Christus schiep God...’

De ‘oude’ schepping was ‘in Christus’. De nieuwe schepping, die gestalte krijgt in de opstanding van Christus, is ook ‘in Christus’ (2 Kor. 5:17). Zo wordt de oude schepping een beeld voor de nieuwe schepping in de opstanding van Christus.

Zoals ik net al schreef is het equivalent van *resjiet* in het Grieks *archè*.³ Zo wordt het in de Septuagint ook vertaald. Uit de diverse vertalingen, zoals ‘overheid’, ‘heerschappij’ en ‘hoek’, blijkt dat dit woord niet noodzakelijkerwijs het tijdselement in zich draagt. In de meeste teksten waar het dit wel doet, gaat het om de uitdrukking, ‘vanaf het begin’.

³ Voor een concordantie van dit woord, zie bijlage 4.

In Openbaring 3:14 noemt Christus Zich 'het Begin van de schepping van God'. Niet alleen zijn alle dingen in Hem geschapen (Kol. 1:16), maar Hij is ook het Begin van de schepping, de Eersteling.

Opmerkelijk is ook dat in Kolossenzen 1:16 niet alleen de 'zichtbare' dingen genoemd worden die 'in Hem' geschapen zijn, maar ook de 'onzichtbare'. Van de schepping van de dingen die onzichtbaar zijn lezen we in Genesis 1 helemaal niets. Tot de onzichtbare dingen behoren de dingen 'die in de hemelen zijn', tronen, heerschappijen, overheden en machten.

Deze dingen zijn het die God tot Zichzelf verzoenen zou.

'Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.' (Kol. 1:19, 20).

Dit is hetzelfde onderwijs als Efeze 1:10:

'om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is' (Ef. 1:10).

Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zoals we gezien hebben heeft dit laatste werkwoord het woordje 'hoofd' in zich: 'onder één Hoofd bijeenbrengen' is de betekenis van het woord.

Dit bijeenbrengen van de dingen die in de hemel zijn en de dingen die op de aarde zijn, dit verzoenen van alle dingen, heeft iets met het doel van de Gemeente te maken.

*'En Hij is het **Hoofd** van het lichaam, namelijk van de gemeente'* (Kol. 1:18).

*'En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als **Hoofd** over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.'* (Ef. 1:22, 23).

Hij wordt ook het Hoofd van alle overheid en macht genoemd. (Kol. 2:10).

*'En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het **Hoofd** is van iedere overheid en macht.'* (Kol. 2:10).

Alle overheid en macht behoren tot de onzichtbare dingen, zoals we hebben gezien.

Al het bovenstaande sluit het tijdselement van 'in het Begin' niet noodzakelijkerwijs uit. Er kan hier ook letterlijk sprake zijn van een begin, zoals er ook een einde zal zijn. Gods voornemen der eeuwen neemt hier in Genesis 1:1 een aanvang in de schepping van de hemel en de aarde, de dingen die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn. Die schepping heeft een doel. En dat doel lezen we nergens zo duidelijk als in 1 Korinthe 15:28:

'opdat God alles in allen zal zijn'.

Dit moment komt na 'het einde',

'wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.' (1 Kor. 15:24).

Dit staat in vers 28 herhaald als:

'En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.' (1 Kor. 15:28)

Dit einde, dit doel, is dus 'opdat God alles in allen zal zijn'.

Vóór Genesis 1 was God alles. Ná Openbaring 22 zal God zijn alles in allen. Tussen dit begin en dit einde ligt Gods voornemen der eeuwen (Ef. 3:11). Dit voornemen der eeuwen heeft Hij gemaakt

'in Christus Jezus, onze Heere' (Ef. 3:11).

Hij is de Spil om Wie alles draait. En het is dan ook niet verwonderlijk dat Zijn Naam niet alleen is 'het Begin der schepping Gods', maar tevens 'het Begin en het Einde'! (Opb. 22:13).

In het verband van het Begin der Schepping Gods lezen we ook een andere Naam die op hem van toepassing is:

'de Eerstgeborene van heel de schepping' (Kol. 1:15).

De structuur van dit prachtige Schriftgedeelte heb ik op bladzijde 21 al gegeven. In deze structuur zien we dat 'Eerstgeborene van heel de schepping' correspondeert met 'Eerstgeborene uit de doden'. Ook hier staan schepping en opstanding met elkaar in verband.