

8 Samenvattend tot nu toe

God heeft het geheimenis van Zijn wil bekend gemaakt

Dit geheimenis omvat Zijn voornemen der eeuwen en het doel om alles wederom tot één te verzamelen.

God spreekt van de verzoening van alle dingen, beide die in de hemel zijn en die op de aarde zijn. Daarop doelt Hij met woorden: God alles in allen.

Christus is daartoe het Hoofd van de Gemeente.

Hij is ook het Hoofd van overheden en machten; dit moet wel iets met de verzoening van alle dingen te maken hebben.

Christus wordt ook het Begin genoemd. Dat bracht ons tot een ander begrip van Genesis 1:1. 'In Christus schiep God de hemel en de aarde.' Het woord voor 'begin' in het Hebreeuws heeft niet noodzakelijk het tijdsbegrip in zich. Deze andere lezing van Genesis 1 wordt ook bevestigd door andere Schriftplaatsen.