

7 Het Licht der wereld

‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ (Joh. 8:12).

Deze 'Ik ben' uitspraak van onze Heere vinden we in Johannes 8, vers 12 en nog een keer in hoofdstuk 9, vers 5:

‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.’ (Joh. 9:5).

Maar er is wel een verschil. In het eerste bijbelcitaat vinden we het Griekse woord *ego eimi*, waarmee de Heere met klem op Zichzelf wijst. **Ik, Ik** ben het Licht der wereld en niemand anders. In het tweede citaat ontbreekt dit persoonlijk voornaamwoord in het Grieks. Daar ligt de nadruk op het licht en op het feit dat de Heere het Licht der wereld is.

De Heere Jezus is God

Wie op aarde kan zeggen dat hij het licht van de wereld is? Wie zou zichzelf met die eigenschap durven te bestempelen? Ook in deze uitspraak van de Heere zien we dat Hij, het vleesgeworden Woord, Zichzelf aan God gelijkstelt. Dat was ook de boodschap die Johannes zijn lezers, na die glorieuze inleiding van zijn eerste brief, voorhoudt.

‘En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.’ (1 Joh. 3:5).

God is licht! En als de Heere Jezus zegt dat Hij het Licht der wereld is, dan zegt Hij expliciet: Ik ben God.

Het ware Licht

De Heere als licht is één van de kernthema's bij Johannes. En in de eerste plaats zien we ook hier dat er van Hem gesproken wordt als het **ware** Licht.

*‘Dit was het **waarachtige** licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.’ (Joh. 1:9).*

Dit hebben we ook al in vorige hoofdstukken gezien. De Heere was het ware Brood. Het manna, dat de Israëlieten in de woestijn aten, was de schaduw. De Heere Jezus was de vervulling; het

ware Brood uit de hemel. Zo is Hij ook het ware Licht. Johannes 1 leidt ons terug naar het begin van de schepping.

‘Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.’ (Joh. 1:3).

‘Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.’ (Joh. 1:10).

En zoals het licht het eerste is wat we op de scheppingsdagen tegenkomen, zo is ook het Licht hetgeen Johannes als het eerste noemt.

Licht en duisternis

Licht staat tegenover duisternis. Dat zien we al in Genesis 1, waar God scheiding maakt tussen licht en duisternis (Gen. 1:4) en dat komen we ook keer op keer tegen bij Johannes.

‘En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.’ (Joh. 1:5).

‘En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.’ (Joh. 3:19).

‘Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat.’ (Joh. 12:35).

‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen, opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’ (Joh. 12:46).

En zo ook in de tekst die aan het begin van dit hoofdstuk staat:

‘Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ (Joh. 8:12).

Wandelen in het licht

De Heere zegt dat wie Hem volgen niet in duisternis zullen wandelen. Dat staat tegenover 'in het licht wandelen'. Wat is dat? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Voor een uitleg kunnen we bij de geschriften van Johannes blijven en nogmaals teruggaan naar zijn eerste brief.

Nadat Johannes daar heeft bekendgemaakt dat God licht is, volgen hele waardevolle lessen betreffende dit onderwerp (1 Johannes 1:6-10).

- A 1:6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.
- B 1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
- A 1:8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.
- B. 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
- A. 1:10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

Zoals de verzen hier geordend staan, alternerend, corresponderen de onderdelen A onderling met elkaar. In het eerste gedeelte is de kern 'in duisternis wandelen', in tegenstelling tot wat wij **zeggen**. We kunnen wel zeggen dat we gemeenschap met Hem hebben, maar als we in duisternis wandelen, is dat een leugen. Het tweede onderdeel A gaat hierop verder. Als we **zeggen** dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf. Wederom kunnen we zeggen dat we dan in duisternis wandelen. En hoe groot die duisternis dan wel is, openbaart zich in het derde onderdeel A. Als we **zeggen** dat we niet gezondigd hebben, dan maken we Hem tot leugenaar; Hij, Die het Licht is en in Wie geen duisternis is. Het ontkennen van onze persoonlijke zonde is wandelen in duisternis.

Daartegenover staan de onderdelen B. In het eerste deel gaat het over 'in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is'. En wat hoort daarbij? Het belijden van onze zonde. Dat is geheel

tegengesteld aan wat de leringen van de wereld ons wijs proberen te maken. Het belijden van onze zonde is 'wandelen in het licht'. Hij, Die het Licht is, is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat alles in de reinigende kracht van het bloed van Jezus Christus.

Laat er licht zijn!

'En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.' (Gen. 1:3,4).

Als we vervolgens van de Heere Jezus lezen dat Hij het waarachtige, het ware Licht is, zien we dat Hij ook hierin de vervulling is van al wat in de Wet en de Profeten staat geschreven.

Voorafgaand aan de wording van het licht zien we een onheilspellende woestheid en duisternis in Gods schepping. Op die afgrond zweefde de Geest Gods en Hij zei: Laat er licht zijn.

Ook Paulus gebruikt deze eerste woorden om het Evangelie duidelijk te maken. De god van deze eeuw heeft de gedachten van de ongelovigen verblind. En bij die ongelovigen horen we van nature allemaal. We wandelden allemaal in duisternis. En die duisternis was zo groot dat de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, ons niet zou bestralen (2 Kor. 4:4). Voor ons allen geldt dat we de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Wat een verblinding! Maar ook wat een ellende en wanhoop! Woest, ledig en duisternis op de afgrond.

Maar God heeft het daar niet bij gelaten. Want Hij, Die het waarachtige Licht is, is gekomen. En als we dat Licht in ons leven hebben leren kennen, ziet alles er opeens anders uit. We zien de dingen niet in een **ander** licht, maar in **Het** Licht. Dan kunnen we de woorden van Paulus naspreken:

'Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.' (2 Kor. 4:6).

Het licht van het leven

Het is allang bekend dat licht essentieel is voor de meeste, zo niet alle levensvormen op aarde. Door het wonderlijke proces van de fotosynthese – *fos*, licht, speelt hierbij de voornaamste rol – wordt kooldioxide omgezet in de voor mensen zo noodzakelijke zuurstof.

Geen licht, geen leven. Zo is het in het natuurlijke. Zo is het ook in het geestelijke. En daarom zegt Hij:

‘Wie Mij volgt [...] zal het licht van het leven hebben.’

Het eeuwige leven!