

Opstanding (1)

Nu we ons voornamelijk uitgebreid hebben bezig gehouden met de dood, vergankelijkheid en de plaats van de doden, gaan we ons nu wat meer richten op de opstanding.

De eerste keer dat we 'opstanding' in het NT tegen komen, is dat in een ontkenning. 'Geen opstanding'.

Je vindt dit in Mattheüs 22:23-33. Markus 12:18-27 en Lukas 22:27-40.

De Sadduceeën waren evenals de het gros van de Farizeeën geen vrienden van de Heere Jezus. Telkens zien we hen bij Hem komen om Hem te verzoeken. Ook in dit Schriftgedeelte komen de geleerden niet om eerlijk onderwijs, maar om vanuit hun eigen waanwijsheid de Heere strikvragen te stellen.

1. Waarom zal deze vraag over 'geen opstanding' juist op dit moment een extra beproeving voor de Heere geweest zijn?
2. Op grond van wel Schriftgedeelte baseren de Sadduceeën de redenering waarmee zij komen?

De Heere geeft dient hen scherp van repliek.

3. Vergelijk dit met wat uitspraken van Paulus in 1 Korinthe 15, waar Paulus ook handelt over de ontkenning van de opstanding.

De Heere haalt naar ons idee een nogal vreemde tekst aan om de opstanding te bewijzen om er tenslotte aan toe te voegen 'gij dwaalt dan zeer'. Voor Zijn toehoorders was dit kennelijk een afdoende bewijs.

4. Waaruit blijkt dit?
5. Welke Schriftplaats haalt de Heere en om de opstanding te bewijzen?
6. Wat is de context van die tekst in de Tenach?
7. Waar komen we de Naam van God als 'de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob' tegen?

In Lukas 20 maakt de Heere onderscheid tussen 'deze' eeuw (*aioon*) en 'die' eeuw. 'Die' eeuw is gekoppeld aan de opstanding der doden. (Luk. 20:34-36). Als de Heere het hier heeft over twee *aionen* en ook over de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, lijkt het me logisch om deze teksten met elkaar in verband te brengen. We zullen eerst kijken naar de Naam van God als de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob.

Een van de grote beloften die aan Abraham gedaan werden, betrof het land.

8. Noem en lees de teksten.
9. Waar wordt deze belofte aan Izak expliciet bevestigd?
10. Waar wordt deze belofte expliciet aan Jakob bevestigd? (twee keer)
11. Waarom heeft de Godsnaam 'de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob' alles met het land te maken?
12. Hoe blijkt dit uit Exodus 6?
13. Waarom is dit op zich al afdoende bewijs voor de noodzaak van de opstanding?
14. Hoe zou je de hoop van Israël, het zaad van Abraham, Izak en Jakob kunnen omschrijven?

15. Waarmee brengt Paulus in zijn verdediging voor Agrippa de hoop van Israël mee in verband?

Deze *aioon*

De Heere spreekt ook over twee *aionen*. Deze en een toekomstende.

16. Zoek een aantal Schriftplaatsen waar nog meer gesproken wordt over deze *aioon* en een toekomstende *aioon*.

Deze *aioon* heeft een duidelijk begin en een eind.

17. Zoek een aantal teksten waar dit uit blijkt
18. Noem eens wat eigenschappen van deze *aioon*.

Deze *aioon* wordt gekenmerkt door 'onder de zonde'. In deze *aioon* regeert de dood als koning. Ontsnappen aan de macht van deze heerser is onmogelijk. Toch spreekt Paulus ook over 'onder de genade'. Eigenlijk hoort 'onder de genade' bij de toekomstende *aioon*. Maar Paulus toont ons dat het nu reeds mogelijk is daar deel vanuit te maken?

19. Hoe komen we 'onder de genade'?
20. Waar laat Paulus ons dit zien?

Lees Galaten 1:4. 'Opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze *aioon*.'

21. Waarom moet deze tekst wel te maken hebben met de opstanding van Christus?
22. Zoek met behulp van een concordantie of Bijbel software op waar dit woord voor 'trekken' nog meer wordt gebruikt?
23. Hoe staat een van de deze teksten in relatie tot het eerste deel van deze studie?
24. Noem eens wat overeenkomsten met Egypte en de omstandigheden waaronder Israël moest dienen en 'deze *aioon*'.

De verlossing van Israël en de opstanding

De toekomst van Israël is ook als leven uit de doden. De overgang van het volk Israël vanuit deze eeuw naar de toekomstende wordt ook beschreven als een opstanding. De volken zullen dan ook delen in al die weldaden van Israël en men zal leven 'onder de genade'. Daar gaan we nu niet te veel op in, maar lees Ezechiël 36:23-29.

25. Wat is het nieuwe hart van vlees?
26. Wat is een nieuwe geest?

Lees ten slotte zelf Ezechiël 37. Dat is de tijd van het Nieuwe Verbond (zie vers 23-28). En dat hoofdstuk 'ademt' opstanding en nieuw leven. Dat is het begin van de nieuwe schepping.

Romeinen 12:2