

**Bijbelstudie over het thema 'dood en opstanding'; Jesaja 26:14  
Kesteren, 3 oktober 2021**

Deze Bijbelstudie heeft tot doel om te begrijpen wat er in Jesaja 26:14 en 19 staat. Wie zijn 'de overledenen' die niet zullen opstaan, maar door het land uitgeworpen zullen worden?

We zullen deze verzen in hun bredere context beschouwen. Ik denk dat we moeten beginnen in Jesaja 24. Dat is het hoofdstuk wat een nieuw gedeelte begint, nadat de profetie over Tyrus ('de last van Tyrus') is beëindigd.

Jesaja 24 komt het Hebreeuwse woord *èrèts*, nogal eens voor. Dat woordje wordt in de SV helaas afwisselend met 'land' en 'aarde' vertaald.

Je vindt het in de verzen 1, 3, 4, 4, 5, 6, , 6, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20.

En verder in hoofdstuk 26: 1, 5, 9, 10, 15, 18, 19, 21, 21.

Hoofdstuk 27:13, 13.

1. Wat wordt er allemaal over het land gezegd?
2. Wat is de oorzaak van de deplorabele toestand van het land?
3. Het land zal leeggemaakt worden. Waarom is dit in tegenspraak met Gods beloften?

Daarom betekent dit niet het volledige einde van het land.

4. Over wie gaat de HEERE 'bezoeking doen'?
5. Wie zijn 'de heirscharen des hogen in de hoogte'?

Zij lijken onderscheiden te zijn van de koningen van de aardbodem op de aardbodem. Hoogte en aardbodem worden hier nadrukkelijk tegenover elkaar gezet.

6. 'Ziet' Jesaja in vers 21 en 22 hetgeen we in Openbaring 12:7 en verder en Openbaring 20:1-3 lezen? 'Veel dagen' in vers 22 is 1000 jaren?
7. Lees ook Jesaja 14:15

In elk geval lopen al deze oordelen over het land uit op Gods regering in Sion (vers 23) en het is onmogelijk om deze hoofdstukken 24-27 uit te leggen zonder die context. Hoofdstuk 27 eindigt op soortgelijke wijze.

In Openbaring gaat het heel veel over 'hen die op de aarde wonen'. Dat zijn degenen die 'in het land wonen'. Er lijkt een direct verband met deze inwoners van het land in 24:1, 5, 6, 17. In dit laatste vers staat 'inwoner' overigens in het enkelvoud, 'de inwoner'.

Ook de woorden 'te dien dage' komen nogal vaak voor in de hoofdstukken 24-27.

8. Kijk eens wat er 'te dien dage' (en dat is in de dag des Heeren allemaal gebeurt in deze hoofdstukken. (24:21, 25:9; 26:1; 27:1, 2, 3, 8, 12, 13).
9. Noem eens een paar redenen waarom ook Jesaja 27 betrekking heeft op de profetieën in Openbaring.

10. Onderzoek het verband tussen 24:13 en 27:12.

In de hoofdstukken komt ook 'de wereld' in relatie met het land vier keer voor: 24:4 (de SV vertaalt hier om een of andere reden met 'aardrijk'), 26:9, 18; 27:6.

11. Wat lijkt het oorzakelijk verband tussen 'het land' en 'de wereld' te zijn? (Let vooral op 24:4 en 27:6).

De hoofdstukken 24 tot en met 27 spreken niet alleen over oordelen. Ook Gods lof wordt verkondigd. Kijk alleen al naar hoofdstuk 25.

12. Hoe ziet dit hoofdstuk op de opstanding van Israël?

Deze opstanding lijkt in hoofdstuk 26 wederom benoemd te worden door Jesaja.

13. In welk vers?

Maar in 26:14 staat dat 'overledenen' niet zullen opstaan en doden niet weder zullen leven... Hoe zit dat?

14. Naar wie verwijzen 'zij' en 'hun' en 'hen' in dit vers?

15. Waarom zouden de 'heren' in vers 13 wel eens te maken kunnen hebben met heersers met een 'hemelse' oorsprong?

De 'overledenen' (SV) in de verzen 14 en 19 is een ingewikkeld woord. Het Hebreeuws is *refaiem*. De concordantie van Strong scheidt dit woord in tweeën: aan de ene kant als nakomelingen van Rafa en aan de andere kant als een deelwoord van het werkwoord *rafah*. In dit laatste geval wordt het dan met 'doden' of zoals in Jesaja 26:14, 19 met 'overledenen' vertaald. Dat is op zich al iets merkwaardigs, want *rafah*, betekent 'genezen'.

Ik ga in dit gedeelte uit van de *Refaiem*, ofwel de Refaieten, de nakomelingen van Rafa.

Over deze Refaieten is heel veel te zeggen. En als we dat gedaan hebben zijn Jesaja 26:14 en 19 binnen de context van de hoofdstukken 24 tot en met 27 ook een stuk duidelijker.

Voor nader onderzoek:

Refaieten vind je onder Strongs nummers H7496 en H7497.

Toen het land aan Abraham beloofd werd waren de Refaieten er al (Gen. 14:5; 15:20).

In Deuteronomium en Jozua worden de Refaiem ook wel vertaald met 'reuzen' en dat is voor niets. Verschillende volkeren geven hen ook verschillende namen, zoals Emieten en Zamzumieten.

Daarnaast werd de naam van de Refaieten levend gehouden omdat er een dal naar hen genoemd was; zoals het dal van Hinnom Gehenna), wat in de buurt van het dal van de Refaieten lag.

(Deut. 2:11, 20; 3:11, 13; Joz. 12:4; 13:12; 15:8; 17:15; 18:16; 2 Sam. 5:18, 22, 21:16; 18, 20, 22; 23:13; 1 Kron. 11:15; 14:9; 20:4, 6; 8; Jes. 17:5).

De Refaieten worden genoemd samen met de Enakieten (Deut. 2:11). De Refaieten en de Enakieten worden niet genoemd onder de kinderen van Sem, Cham en Jafeth. Wie waren zij dan?

Een aanwijzing vinden we in Numeri 13:33 uit de mond van de verspieters: 'de kinderen van Enak, van de reuzen'. De 'reuzen' (Hebr. *nefilim*) is hier een directe verwijzing naar het drama in Genesis 6:1-8.