

Korte studies in Mattheüs (2)

Inleiding (2), de Heere Jezus een dienaar van de besnijdenis

In de vorige studie zagen we dus dat er nog geen sprake was van een nieuw verbond bij het begin van Mattheüs. Het is daarom zaak dat we begrijpen dat alles wat we in Mattheüs lezen plaats vond onder het oude verbond, totdat er wél sprake is van een nieuw verbond. Is dat zo belangrijk? Jazeker. Er zijn een aantal redenen aan te voeren, die zowel van leerstellig als praktisch belang zijn, maar ik houd het voor nu even hierop: je moet de dingen die God onderscheiden heeft, niet door elkaar gaan halen. Dat is ook helemaal niet logisch om te doen. Dat geeft alleen maar verwarring en leidt ons zeker niet tot waarheid en begrip.

Mattheüs begint met het geslachtsregister van de Heere Jezus en vervolgt met zijn geboorte. Hij is dus als Israëliet onder het oude verbond geboren. Hiervan getuigt ook Paulus.

'En Ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis, vanwege de waarheid van God, opdat Hij bevestigen zou, de beloften van de vaders.' (Rom. 15:8).

Dat Hij een dienaar geworden is van de besnijdenis betekent ook dat Hijzelf besneden is. De besnijdenis was een teken van het verbond en die moest op de achtste dag na de geboorte van elk jongetje in Israël worden uitgevoerd. Dat de Heere Jezus daadwerkelijk besneden werd op de achtste dag kan je lezen in Lukas 2.

'En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindje besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd Jezus, welke genaamd was door de engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem de Heere voorstelden. (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden.) En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.' (Luk. 2:21-24).

Je ziet in dit korte Schriftgedeelte niet alleen de besnijdenis van de Heere op de achtste dag, zoals God dit al aan Abraham bevolen had, maar je leest ook tot driemaal toe wat er allemaal nog meer volgens de wet gebeurde. Zij brachten Hem naar de tempel en offerden de jonge duiven. Veel duidelijker dat de Heere Jezus onder het oude verbond en onder de wet geboren is en een dienaar van de besnijdenis is geworden, kunnen we het niet krijgen.

'God heeft Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet.' (Gal. 4:4).

Ook dit is een tekst uit de brieven van Paulus, namelijk uit de brief aan de Galaten. Ook hier verkondigt hij dat Gods Zoon onder de wet geboren is.

Verder weten we dat de Heere geheel en al leefde en leerde volgens de richtlijnen van de wet, de Torah. Neem bijvoorbeeld de genezing van een melaatse in de volgende geschiedenis.

'Toen Hij nu van de berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere indien, Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstreckende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zei tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, toon uzelf aan de priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.' (Mat. 8:1-4).

Wat een melaatse moest doen die van zijn ziekte genezen was, stond uitvoerig in het boek Leviticus beschreven (Lev. 14). De Heere gaat hier niet tegenin. Hij zegt niet: nu Ik er ben, hoeven de offers niet meer gebracht worden. Integendeel: Hij plaatst Zich volledig onder de wet en handelt daarnaar.

Geboorte, leven en sterven van de Heere vonden onder de wet en dus onder het oude verbond plaats. Met Zijn dood aan het kruis heeft Hij het oude verbond volledig volbracht en vervuld. Maar dat betekent dus niet dat we de inhoud van Mattheüs maar onder het nieuwe verbond moeten plaatsen. Van Zijn dood lezen we pas in het 27^e hoofdstuk en dan zijn we al bijna aan het eind van dit boek dat Mattheüs heeft geschreven.