

Korte studies in Mattheüs (6)

Nog meer drietallen

In de vorige studie was het voorlaatste drietal dat ik noemde:

- niet vergaderen
- niet oordelen
- niet geven.

Dit drietal vinden we in Mattheüs 6:19-7:6. Behalve dat het opmerken van deze drietallen ons helpt om de inhoud te onthouden, helpt het ons ook met de exegese, de uitleg van de Bijbel. Als we dit drietal onderscheiden, zien we ook dat het hele gedeelte van 6:19 tot aan het eind van hoofdstuk 6 behoort tot het kopje 'vergadert u geen schatten'. Dat gehele gedeelte moeten we dus in die context lezen en op die manier uitleggen.

In deze studie bekijken we nog een aantal van deze drietallen die Mattheüs ons aanreikt. De rest van deze studie is dus niets anders dan een opsomming. Een beetje saai misschien; maar het is nuttig om ook oog voor detail te hebben.

Drie bevelen

- Bid, Vraag (7:7)
- Ga in (7:13)
- Wacht u, Pas op (7:15)

Drie tegenstellingen

- de brede en de smalle weg (7:13)
- goede en kwade bomen (7:16-20)
- wijze en dwaze bouwers (7:24-27)

Drievoudig 'in Uw Naam'

- in Uw Naam geprofeteerd
- in Uw Naam duivelen uitgeworpen
- in Uw Naam vele krachten gedaan (7:23)

Drie wonderen van genezing

- melaatsheid (8:1-4)
- geraakte, verlamming (8:5-13)
- koorts (8:14-18)

Drie wonderen van kracht

- storm (8:23-27)
- demonen (8:28-34)
- zonde (9:1-8)

Drievoudig antwoord op de vraag over het vasten

- bruiloftskinderen en de bruidegom (9:15)
- een lap ongevold laken op een oud kleed (9:16)
- nieuwe wijn in oude zakken (9:17)

Drie klachten van de Farizeeën

- Godslastering (9:3)
- Eten en drinken met de tollenaars en de zondaren (9:11)
- Vasten (9:14)

Drievoudig 'vrees niet'

- 'hen' (10:26)
- 'degenen, die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden' (10:28)
- 'Vrees dan niet' (10:31)

Driemaal 'wat zijt gij uitgegaan te aanschouwen/zien?'

- 'Een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?' (11:7)
- 'Een mens met zachte klederen bekleed?' (11:8)
- 'Een profeet?' (11:9)

Driemaal 'in die tijd' (in het Grieks staat hier driemaal exact dezelfde uitdrukking *en ekeinoi toi kairoi*; je vindt deze uitdrukking alleen in de volgende plaatsen in de Bijbel:

- 'Ik dank U Vader' (11:25)
- Door het gezaaide (12:1)
- Herodes hoorde het gerucht van Jezus (14:1)

Drievoudige omschrijving van het huis (Israël) waarheen de onreine geest terugkeert

- leeg
- met bezemen gekeerd
- versierd (12:44)

Drievoudig 'voorwaar zeg Ik u'

- worden als een kind (18:3)
- vreugde over het vinden van het afgedwaalde schaap (18:13)
- gebonden en ontbonden (18:18)

Drie klassen van gesnedenen/ontmanden

- zo geboren uit de moederschoot
- door mensen ontmand
- door zichzelf ontmand (19:12)

Al met al wordt het een indrukwekkende lijst en we zijn nog niet aan het eind. Dit verschijnsel is op zijn minst opmerkelijk en het kan bijna niet anders dan dat Mattheüs dit met opzet zo heeft opgeschreven.