

Korte studies in Mattheüs (7)

Nog meer drietallen

Hoewel ik in de vorige studies al een flink aantal drietallen in het Evangelie naar Mattheüs heb genoemd, wil ik dit in deze studie toch nog met een aantal uitbreiden, voordat we overgaan naar het grotere overzicht.

In Mattheüs 21 en 22 vinden we drie gelijkenissen, die ongetwijfeld gerelateerd zijn elkaar. Uiteraard zal ik dit soort dingen in deze serie verder uitwerken zodra we daar zijn aangeland.¹

- Twee zonen, ongehoorzaam en gehoorzaam (21:28-32)
- Wijngaardeniers, die hun vruchten niet af wilden staan (21:33-45)
- De koninklijke bruiloft (22:1-14).

Hier zien we ook weer iets van de volslagen willekeur van de hoofdstukindeling die mensen hebben gemaakt. Deze drie gelijkenissen horen bij elkaar en ze zouden op zijn minst met elkaar één hoofdstuk hebben moeten staan.

In hoofdstuk 22 zien we hoe de Heere drie keer een strikvraag gesteld werd:

- Discipelen van de Farizeeën met de Herodianen; vraag over belasting (22:15-22)
- Sadduceeën; vraag over de opstanding (22:23-33)
- De wetgeleerde uit de Farizeeën; vraag over het gebod (22:34-40)

Merk op dat ze alle drie kwamen om Hem te verzoeken. Vers 15 zegt duidelijk dat ze Hem in de val wilden lokken. De Sadduceeën kwamen met een zo hypothetisch geval dat het er dik bovenop ligt dat zij hem wilden verstrikken. Van de wetgeleerde staat het expliciet geschreven, dat hij kwam om te verzoeken (22:35).

Liefde:

- geheel uw hart
- geheel uw ziel
- geheel uw verstand (22:37).

In de rede van de Heere Jezus tegen de Schriftgeleerden en de Farizeeën lezen we meerdere drietallen:

- Rabbi, vader, meester (23:8-10)
- altaar, tempel, hemel (23:16-20)
- munt, dille, komijn (23:23)
- oordeel, barmhartigheid, geloof (23:23)
- profeten, wijzen, Schriftgeleerden (23:34)

¹ Voor degenen die hier al eerder naar willen kijken: op kleronomia.nl staat een audiostudie met de titel 'velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren'.

- al het rechtvaardige bloed, het bloed van de rechtvaardige Abel, het bloed van Zacharia (23:35)

Na de rede van de Heere over de laatste dingen in hoofdstuk 24 vinden we weer een drietal gelijkenissen die we niet los van elkaar moeten lezen. Ze gaan alle drie over waakzaamheid.

- twee dienstknechten (24:45-51)
- vijf wijze en vijf dwaze maagden (25:1-13)
- talenten toevertrouwd aan drie dienstknechten (25:14-30)

Deze laatste geeft dus ook weer een onderverdeling in drieën:

- vijf talenten
- twee talenten
- één talent

Drie gebeden in Gethsemané

- Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan! Doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. (26:39)
- Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drink, Uw wil geschiede! (26:42).
- ... en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden (26:45)

Drie verloocheningen van Petrus

- hij loochende het (26:69)
- hij loochende het wederom (26:72)
- Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de Mens niet. (26:74)

Drie vragen van Pontius Pilatus

- Wie wilt gij, dat ik u zal loslaten, Bar-abbas, of Jezus? (27:17)
- Wie van deze twee wilt u, dat ik u zal loslaten? (27:21)
- Wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan? (27:23)

Ongetwijfeld is dit nog niet eens een complete opsomming. Dit verschijnsel in Mattheüs' Evangelie is zo opmerkelijk dat er wel sprake van opzet en van een doel moet zijn. We kunnen het gebruiken als hulp bij onze exegese, bijvoorbeeld in de twee drietallen van de gelijkenissen. We kunnen het zeker ook gebruiken om te memoriseren of onze kinderen te laten memoriseren. Dat is iets waar je overigens niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. In plaats van willekeurige teksten uit het hoofd te laten leren, kan je er, denk ik, beter voor kiezen om het kind in structuren te leren denken, zodat er langzamerhand een overzicht ontstaat en hopelijk, op de wat langere duur, een gevoel van literaire verwondering, en een diepe liefde voor de Heer Die het alles zo wonderlijk gemaakt heeft.

Zelf memoriseren en onze kinderen deze dingen laten memoriseren is goed. Omgang met de Heere vindt niet via Google plaats, maar door Zijn woorden die bewaard worden in het hart.