

## Korte studies in Mattheüs (8)

### Twee geboorten

In deze studie maken we een begin om tot een volledig overzicht, een structuur van het Evangelie van Mattheüs te komen.

In de eerste plaats is er sprake van twee geboorten. Dit moet ik toelichten. De eerste geboorte is niet zo moeilijk. Het gaat over de geboorte van de Messias Die Jezus genaamd zou worden. Van deze geboorte lezen we in Mattheüs 1, waar de engel des Heeren tot Jozef in een droom spreekt:

*'Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een Zoon **baren**, en gij zult Zijn naam heten Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen door de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon **baren** en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen en hij bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren Zoon **gebaard** had en hij noemde Zijn naam Jezus. Toen nu Jezus **geboren** was te Bethlehem in Judea in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen vanuit het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen zeggende: waar is de **geboren** Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten en zijn gekomen om Hem te aanbidden.'* (Mat. 1:25-2:2).

Ik heb bewust zoveel tekst geciteerd om je te laten zien hoe in dit stukje na het geslachtsregister van de Heere Jezus (1:1-17) 'baren' en 'geboren worden' centraal staan. Vijf keer wordt daar in deze verzen naar verwezen. Het gedeelte begint in vers 18 met 'de **geboorte** van Jezus Christus'. Dat is als het ware het kopje wat boven dit Schriftgedeelte staat.

Dit was een wonderlijke geboorte. Want zoals we lezen en weten was Hij in Maria ontvangen uit de Heilige Geest. Hij is niet op een 'normale', 'natuurlijke' manier verwekt. Dat was de eerste geboorte waarover Mattheüs spreekt.

Wat is dan de tweede geboorte? Om je dat uit te leggen, laat ik je eerst iets van het Grieks zien. Degenen die dit lastig vinden, kunnen dit gedeelte rustig overslaan. Je kunt het vervolg ook begrijpen zonder dit Grieks te kennen.

Er worden voor 'verwekken', 'baren' en 'geboren worden' bij Mattheüs twee woorden door elkaar gebruikt. Dat zijn *tikto* en *genna-oo*. *Tikto* vind je in 1:21, 23, 25 en 2:2. *Genna-oo* wordt gebruikt in Mattheüs 1 voor 'verwekken' of 'gewinnen'. Overal waar je in de eerste zeventien verzen 'gewon' (SV) ziet staan of 'verwekte' (HSV), wordt er in het Grieks *genna-oo* gebruikt. 'Geboorte' in vers 18 is van dit werkwoord afgeleid en is het woord *genesis*. Dat herken je als de naam van het eerste Bijbelboek.

Het werkwoord *genna-oo* vind je verder terug in 1:20; 2:1 en 4.

*'hetgeen in haar ontvangen is'* (1:20)

*'toen nu Jezus geboren was'* (2:1)

*'waar de Christus zou geboren worden'* (2:4)

De eerste tekst wijst dus op Zijn verwekking en die was door de Heilige Geest in de moederschoot van Maria.

Hetzelfde werkwoord *genna-oo* wordt ook voor een hele andere verwekking gebruikt. En eigenlijk is die ook weer niet zo heel verschillend. Ik doel op Handelingen 13. In zijn preek in Antiochië zegt Paulus daar de volgende dingen:

*'Maar God heeft Hem uit de doden **opgewekt**'* (Hand. 13:30)

*'En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus **verwekt** heeft.'* (Hand. 13:32)

*'Gelijk ook in de tweede Psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik u **gegenereerd**.'* (Hand. 13:33).

De Griekse tekst gebruikt hier drie verschillende werkwoorden, maar de strekking is duidelijk: het gaat hier over de opwekking of opstanding van Jezus Christus uit de doden. Vers 32 kan je ook beter vertalen met 'als Hij Jezus heeft op doen staan'.

De derde tekst heeft hetzelfde werkwoord als dat we al eerder tegenkwamen: *genna-oo*. Daar staat dus: 'heden heb Ik u gebaard' of 'heden heb Ik u geboren doen worden'. De opwekking van Jezus Christus uit de doden wordt gelijkgesteld aan een geboorte. Daarom heet Hij ook de Eerstgeborene uit de doden.

Beide geboorten zijn even wonderlijk. De eerste geboorte in de schoot van Maria was uit God de Heilige Geest. De tweede geboorte, Zijn opstanding uit de doden, is ook uit God en in Zijn kracht. (Lees Romeinen 1:4).

Het Evangelie naar Mattheüs begint met een geboorte en het Evangelie eindigt met een geboorte. Want geheel Mattheüs 28 gaat over het feit dat Hij is opgestaan.

En opnieuw was het een engel des Heeren die deze tweede geboorte aankondigde!

*'Maar de engel antwoordende, zei tot de vrouwen: vrezen jullie niet; want Ik weet dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgestaan ('verwekt', 'opgewekt'), gelijk Hij gezegd heeft.'* (Mat. 28:5, 6).

Dit Evangelie begint met zijn geboorte en het eindigt met Zijn geboorte. Daarom heb ik boven deze studie gezet: 'twee geboorten'.