

## Korte studies in Mattheüs (22)

### Heer van de sabbat

In Mattheüs 12 zien we hoe de Heere Jezus met Zijn discipelen door een korenveld liep. De discipelen hadden honger gekregen en begonnen aren te plukken en te eten (Mat. 12:1). De Farizeeën lagen altijd op de loer om te zien of de Heere of Zijn discipelen toevallig niet iets deden wat zij volgens de wet niet mochten doen. Nu dachten ze toch echt een punt te hebben.

*'Zie, Uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat.'* (Mat. 12:2).

Je kunt je afvragen of de Farizeeën zelf niet iets beters te doen hadden op de sabbat.

De Heere gaat in op hun opmerking en richt zich op het woordje 'geoorloofd'. Hij geeft het voorbeeld van David die, net als de discipelen, ook honger kreeg terwijl hij op de vlucht was voor Saul. David deed ook iets wat niet geoorloofd was. David deed iets wat veel erger was dan wat Zijn discipelen deden. David en de zijnen aten van de toonbroden die in het heilige van de tabernakel lagen. Daar mochten alleen de priesters van eten! Dat was nog eens iets anders dan eten van aren in een korenveld.

*'Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters.'* (Mat. 12:3, 4).

Het volgende vers is, denk ik, sarcastisch bedoeld, en bereidt de Farizeeën voor op vers 8.

*'Of hebt u niet gelezen in de wet, dat de priesters de sabbat ontheiligen in de tempel op de sabbatdagen en toch onschuldig zijn?'* (Mat. 12:5).

Natuurlijk ontheiligen de priesters de sabbat niet als zij doen wat de Heere hun heeft opgedragen. De Heere stelt deze vraag ironisch en hij bedoelt tegen de Farizeeën te zeggen: jullie zouden met al jullie geredeneer de priesters nog beschuldigen van sabbatschending als zij op de sabbat de dingen doen waarmee God gediend wordt. En als jullie hier zelf ook het dwaze van inzien, bedenk dan dat hier Iemand voor jullie staat die meer is dan de tempel!

Het hele argument is hier dat de discipelen in dezelfde verhouding staan tot de Heere Jezus als de priesters tot God Die in de tempel woont. Als de priesters de sabbat ontheiligen door het hun opgedragen werk te doen op diezelfde dag, dan hebben jullie gelijk om mijn discipelen ook te beschuldigen. Als de priesters onschuldig zijn, zijn Mijn discipelen dat ook, want Ik ben meer dan de tempel.

In het volgende vers krijgen de Farizeeën de volle laag terug:

*'Maar als u had geweten wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zouden jullie de onschuldigen niet veroordeeld hebben.'* (Mat. 12:7).

Hij verklaart Zijn discipelen met deze woorden volstrekt onschuldig aan wat zij deden en keert de aanklacht om op de beschuldigers. Júllie zijn het die de Schrift niet kennen, noch de geest ervan verstaan.

Tenslotte verklaart de Heere:

*'Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.'* (Mat. 12:8).

Dit zijn niet zomaar woorden! Hiermee zegt Hij meer dan we misschien op het eerste gezicht zouden denken. Ongetwijfeld hebben de Farizeeën onmiddellijk het verband gelegd. De sabbat wordt uitdrukkelijk de sabbat van de HEERE genoemd in de Tenach. Ik noem twee voorbeelden:

*'Morgen is de rust, de Heilige sabbat van de HEERE'* (Ex. 16:23).

*'Zes dagen zal men het werk doen, maar op de zevende dag is de sabbat der rust, een heilige samenroeping; geen werk zult u doen; het is de sabbat van de HEERE, in al uw woningen.'* (Lev. 23:1).

Zie je wat de Heere zegt als Hij Zichzelf Heere van de sabbat noemt? Als de sabbat van de HEERE is en de Heere Jezus noemt Zich de Heer van de sabbat, wat betekent dit dan? Dit betekent dat Hij Zichzelf aan de HEERE, de God van Israël gelijk maakt! Dat is de betekenis van het feit dat Hij is de Zoon van God.

Hij is meer dan de tempel. Dat kán alleen maar betekenen dat Hij God is. Wat is er tenslotte meer dan het heiligdom waarin God gediend wordt, dan God Zelf?

Hij is de Heer van de sabbat. Daarmee zegt Hij het nog duidelijker: Ik ben de HEERE, uw God.

De Farizeeën kregen er geen genoeg van. Toen ze in de synagoge waren aangekomen, vroegen ze Hem of het toegestaan was om op een sabbat te genezen? Ze lieten Hem daarbij een man zien die een verschrompelde hand had. Ze deden dit om iets te kunnen vinden waar ze Hem om konden beschuldigen. Het antwoord van de Heere is: ja, dat mag.

*'Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd goed te doen.'* (Mat. 12:12).

En Hij voegt de daad bij het woord, geneest de man en toont daarmee Zijn Goddelijke macht.

*'Wie zegt u dat Ik ben?'*

*'U bent de Christus, de Zoon van de levende God.'*

(Mat. 16:15, 16)