

Korte studies in Mattheüs (23)

Wie is dit?!

'Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?' (Mat. 8:27).

'Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?' (Mar. 4:41).

Deze vraag gonsde rond in het schip onder de discipelen en ongetwijfeld ook later onder hen als zij die ooggetuigen waren dit verder verkondigden. Wie is dit? Wat is dit er voor Een? Met Wie hebben wij hier toch te doen? Zelfs de wind en de zee gehoorzamen Hem!

De Heere was met Zijn discipelen in een schip gegaan, zoals Hij wel vaker deed en ze waren het meer van Galilea opgevaren. Plotseling stak er kennelijk een grote storm op. In elk geval dat óók; het Griekse woordje laat ons zien dat er iets meer aan de hand was. Het met 'onstuimigheid' vertaalde woordje is *seismos* en betekent 'aardbeving'¹. Dit was niet zomaar een gewone storm. Dat waren de discipelen wel gewend. Nee, allerlei krachten spanden samen in een eenparige aanval tegen de Zoon des mensen.

'En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep.' (Mat. 8:24).

Mattheüs laat ons een bijna onmogelijke situatie zien. Een scheepje op het grote onstuimige meer. De golfslag werd zodanig dat het water over het dek heen spoelde. Het ging zo erg te keer dat het schip met man en muis dreigde te vergaan. Maar Jezus sliep.

De discipelen die toch echt wel wat gewend waren en zeker voor geen kleintje vervaard waren maakten Hem wakker en riepen vol angst.

'Heere, red ons, wij vergaan.' (Mat. 8:25).

Ik vraag me weleens af wat zij nu eigenlijk van Hem verwachtten? Ze wilden dat Hij hen redde, maar dat hoe dan? Dat was toch een onmogelijke opgave voor een mens in zulke omstandigheden? Ik denk dat ze maar nauwelijks wisten wat ze vroegen en dat ze wellicht ook vol verbijstering bij de slapende Jezus hebben gestaan. Hoe is het mogelijk dat je iemand in zulk noodweer moet wekken? Hoe kan iemand slapen in deze omstandigheden.

Nadat de Heere wakker was geworden werden eerst de mannen in het schip bestraft voor hun kleingelovigheid. Daarna kregen de wind en de zee ervan langs.

'Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd een grote stilte.' (Mat. 8:26).

Het begon met een grote onstuimigheid en het eindigt met een grote stilte, nadat de Heere gesproken heeft. Begrijpelijk dat de mannen tegen elkaar zeiden: Wie is dit toch?

¹ Denk maar aan seismografie.

Behalve dat het een hele bijzondere gebeurtenis was; dat Hij hen op een zo bijzondere manier redde. Toch is er meer. De Heere deed dit niet alleen om hen te redden, maar ook om antwoord te geven op de vraag wie Hij was! Nu doel ik op een gedeelte uit de Psalmen.

'Er zijn er die met schepen op zee varen en handeldrijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de HEERE en Zijn wonderen in de diepte. Wanneer Hij spreekt doet Hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft. Ze rijzen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren; hun ziel smelt weg van ellende. Zij wankelen en waggelen als een dronken man, al hun wijsheid wordt verslonden. MAAR TOEN ZIJ IN HUN BENAUWDHEID TOT DE HEERE RIEPEN, leidde Hij hen uit hun angsten. Hij BRENGT DE STORM TOT STILTE, ZODAT HUN GOLVEN ZWIJGEN.' (Ps. 107:24-29).

De Heere deed dit wonder met het oog op Psalm 107. Of misschien moet ik het iets anders verwoorden: in alles wat de Heere deed speelden de Schriften van Israël een grote rol. In dit geval het gedeelte wat ik citeerde uit Psalm 107.

En wat betekent dit?

Tot Wie gingen de zeevaarders van die Psalm van wie hun ziel wegsmolt van ellende? Tot Wie riepen zij in hun benauwdheid? Wie bracht in die Psalm de storm tot stilte?

Het antwoord op deze vragen is: de God van Israël, HEERE: יהוה

Dat is ook gelijk het antwoord op de vraag van de mannen in het schip. Wat voor Iemand is dit? Wie is dit toch? Het antwoord vinden we in Psalm 107. De HEERE is de Enige Die iets dergelijks kon doen als macht uitoefenen over wind en zee.

Naast de voorbeelden die ik je al noemde is dit weer een aanwijzing. Deze Man uit Nazareth is Niemand minder dan de God van Israël Zelf. Dat is de inhoud van Zijn Naam als de Zoon van God.