

Korte studies in Mattheüs (30)

Emmanuël (4)

In deze studie probeer ik aan te tonen dat Jesaja 7-12 één geheel vormt en dat Mattheüs dit ook zo zag toen hij in 1:23 de profeet Jesaja citeerde en dat hij dit gehele gedeelte in gedachten had.

Het gedeelte van Jesaja waarin de naam Immanuël voorkomt begint in Jesaja 7. We hebben al gezien dat we in elk geval door moeten lezen tot en met Jesaja 9:6. In hoofdstuk 9 wordt gesproken over de geboorte van dé Zoon, de ware Immanuël. Maar ook daar zijn we nog niet aan het eind van de profetie. Eigenlijk begint er pas echt een nieuw gedeelte in Jesaja 13 waar voor het eerst gesproken wordt over Babel: de last van Babel. Als wereldrijk volgde Babel Assyrië op. In het gedeelte wat we aan het onderzoeken zijn (Jesaja 7 tot en met 12 dus) gaat met name over Assyrië. Als daarmee is afgerekend volgt Babel in Jesaja 13. Let maar eens op hoe vaak de naam Assyrië of Assur in die zes hoofdstukken voorkomt.¹

Een andere reden waarom deze hoofdstukken 7 tot en met 12 bij elkaar horen is vanwege de namen van de kinderen die erin genoemd worden. De sleuteltekst is Jesaja 8:18.

'Zie, ik en de kinderen, die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en wonderen in Israël, van de HEERE der heirscharen, Die op de berg Sion woont.' (Jes. 8:18).

Hoe Jesaja die tekenen en wonderen precies definieert weet ik niet, maar in elk geval zullen hun namen in deze profetie een belangrijke rol hebben gespeeld.

Jesaja

De naam van de profeet betekent 'de HEERE heeft verlost' of 'de HEERE heeft behouden'. Zijn gehele profetie is in feite doortrokken van zijn eigen naam.

Schear- Jaschub

Bedenk dat toen Jesaja door de Heere naar Achaz werd gestuurd met de boodschap van de verlossing van de twee koningen Rezin en Pekah, hij zijn zoon Schear-Jaschub mee moest nemen. Deze zoon was dus een van de bedoelde kinderen in 8:18. Hij was net als zijn vader tot een teken en tot een wonder. Zijn naam betekent: 'een overblijfsel zal wederkeren'. Die naam komt zo letterlijk in de tekst terug:

'Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot de sterke God.' (Jes. 10:21).

'Want Israël, al is uw volk als het zand van de zee, daarvan zal een overblijfsel wederkeren.' (Jes. 10:22).

Hoe dat overblijfsel zal wederkeren beschrijft Jesaja ook en daar zie je het weer in relatie tot Assyrië.

¹ Assyrië: Jesaja 7:17, 20; 8:7; 10:12; 11:11. Assur: Jesaja 7:18; 8:4; 10:24; 11:16.

*'Er zal een gebaande weg zijn voor het **overblijfsel** van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte.'* (Jes. 11:16).

Maher-Schalal Chazbaz

De andere zoon van Jesaja is Maher-Schalal Chazbaz (Jes. 8:3). Deze naam moest Jesaja op een grote boekrol schrijven. Vertaald betekenen die woorden 'Haastende tot de roof is hij spoedig tot de buit' (Jes. 8:1). De betekenis in de context van staat in Jesaja 8:4:

'Want voordat het jongetje mijn vader of mijn moeder zal kunnen roepen, zal met het vermogen van Damascus en de buit van Samaria vóór de koning van Assur dragen.' (Jes. 8:4).

Even in mijn eigen woorden: dan mogen Israël en Syrië wel een grote buit hebben binnengehaald met hun goddeloze pact, het zal hun niet baten. De roof en de buit komen spoedig in de handen van de Assyriërs terecht.

Immanuël

Het kan best zijn dat Immanuël van Jesaja 7:14 ook een kind van Jesaja was. De overeenkomst in de tekst van 7:14 en 8:3, 4 is in elk geval opvallend.

Hoe dan ook spelen de namen van de kinderen in Jesaja 7 tot en met 12 een grote rol. Jesaja 7 begint met Schear-Jaschub en Jesaja 11 eindigt ermee: een overblijfsel dat wederkeert. Maar ook de naam Immanuël komt nog een keer terug, zij het in een andere vorm. Om die Naam draait het gehele gedeelte van 7 tot en met 12 eigenlijk. Jesaja 12 is een danklied. Israël wordt verlost en wordt tot zegen voor de heidenen.

'Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken! Vermeld dat Zijn Naam verhoogd is.' (Jes. 12:5).

Voor de inwoners van Sion is de vreugde intens: God is in het midden van hen.

*'Ziet, God is Mijn heil [**Jeshua**], ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot heil [**Jeshua**] geworden.'* (Jes. 12:2)

*'Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! **Want de Heilige Israëls is in het midden van u.***' (Jes. 12:5).

In deze twee verzen die onderdeel zijn van het slotlied van Jesaja 7-12 liggen Mattheüs 1:21 en 23 besloten.

*'En zij zal een Zoon baren, en u zult Zijn naam heten Jezus [**Jeshua**]; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.'* (Mat. 1:21).

*'Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren en gij zult Zijn Naam heten **Immanuël.***'

Immanuël, God met ons. Immanuël, God in het midden van u. En zoals we eerder gezien hebben is dat de inhoud en de belofte van het nieuwe verbond met Israël. God met ons.