

Korte studies in Mattheüs (35)

De Heerser in Israël (5)

In Micha 5:3 lezen we dat de Heerser in Israël zal weiden. Op deze woorden richt Mattheüs zich als hij Micha aanhaalt om te bewijzen dat Bethlehem inderdaad de geboorteplaats van de Messias zou zijn. Maar hij zegt dus méér. Hij zegt ook wat die Heerser kwam doen. Hij zou niet komen als een dictator die zijn volk er met angst en geweld onder probeert te houden. De Messias zou komen als een Herder Die Zijn volk ging weiden.

Wat dat weiden voor Zijn volk zou betekenen staat ook in Micha.

'Zij zullen wonen.' (Mic. 5:3).

'Zij zullen wonen' betekent veel voor het volk. Het is een belangrijke belofte die bij Gods verbond met Zijn volk hoort. Het ultieme doel is dat Zijn volk veilig zal wonen en dat Hij in hun midden zal wonen. Over die belofte zullen we het in deze studie hebben.

God had het volk uit Egypte verlost om hen in een land te brengen waarin zij konden wonen. Daar was wel een voorwaarde aan verbonden. Zij moesten Zijn inzettingen houden.

'U moet al Mijn verordeningen en al Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden, zodat het land waar Ik u heen breng om er te wonen, u niet zal uitspuwen.' (Lev. 20:22).

Dat land, Gods land, zal geen onreinheid kunnen verdragen. Dat hadden de volken die er vóór Israël hadden gewoond, ondervonden.

'U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die Ik voor u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd, zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn onreinigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen.' (Lev. 18:24, 25).

'Wonen' staat tegenover 'uitspuwen'. Als Israël Gods inzettingen zou bewaren zou het veilig wonen in het land. Er zouden geen vijandige volken komen om hen te verdrijven zodat het land hun uit zou spuwen.

Dit wordt nog eens bevestigd in Leviticus 25.

'U moet Mijn verordeningen houden en Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Dan zal u veilig in het land wonen. En het land zal zijn vruchten geven, zodat u tot verzadiging toe kunt eten. U zult er veilig kunnen wonen.' (Lev. 25:18, 19).

Reken erop dat dit soort teksten gedurig in de gedachten van vrome Israëlieten was. Ook bij degenen die Mattheüs 2:6 lazen zullen in hun gedachten of in hun boekrol teruggedaan zijn naar Micha 5:3 en die rijke belofte van te zullen wonen, veilig te wonen in het land, tot zich hebben genomen.

In Israëls geschiedenis is er één periode geweest waarin de mensen veilig woonden in het land. Dat was tijdens de regering van koning Salomo, maar langer dan die regeerperiode heeft dat veilig wonen niet geduurd.

'En Juda en Israël woonden veilig, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo.' (1 Kon. 4:25).

Het bewaren van Gods inzettingen bleek een onmogelijke opgave voor het volk. Bij het minste of het geringste weken zij af en gingen zij zich gedragen als de heidenen of nog erger. Het gevolg was dat het land zijn inwoners wederom uitspuwde. Met name Assyrië en Babel dienden als middel om dit te bewerkstelligen. Van veilig, vast en zeker wonen is verder nooit meer sprake geweest. Die uitdrukking leefde voort in de heimwee naar de glorierijke dagen van Salomo of in de hunkering naar een nog veraf gelegen tijd van de meerdere Salomo in de toekomst.

Toch bleef de Heere trouw aan Zijn verbond met de aartsvaderen. Hoewel Israël het eerste verbond vernietigde, deed God dat niet. Hij vernietigde het niet, maar Hij zorgde er Zelf voor dat aan de voorwaarden voldaan zou worden in Zijn Zoon. Daarmee bleef de belofte van 'veilig wonen' pal overeind.

*'Zie Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid gedreven zal hebben en Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen veilig doen wonen.'*¹ (Jer 32:37)

'Zo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de volken waaronder zij verspreid zijn en Ik door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob gegeven heb. Zij zullen er veilig wonen, huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja zij zullen er veilig wonen, zodra Ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen omringen. Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God, ben.' (Eze. 28:25, 26; zie bijvoorbeeld ook 34:25-27).

Veilig wonen is er voor de schapen die geweid worden door een betrouwbare en standvastige herder. Over die Herder gaat het in het Evangelie. Hij zorgt ervoor dat het land dat hen had uitgespuwd gereinigd en geheiligd wordt en dat het volk er vergeven en gereinigd door Zijn bloed veilig en gerust kan leven.

Hij is de Leidsman Die Zijn volk weiden zal.

¹ Het feit dat het huidige Israël vanaf de oprichting in 1948 onder voortdurende druk van buitenaf moet leven en waarin de terreur van hen die op hun vernietiging uit zijn gedurig op de loer ligt, maakt dat het nauwelijks kan betekenen dat we in de huidige staat de beloften van profetieën als deze in Jeremia 32 en elders vervuld kunnen zien.