

Korte studies in Mattheüs (50)

De Nazireeër (8)

'En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, opdat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener zal genoemd worden.' (Mat. 2:23).

Deze tekst was de aanleiding voor onze studies in het nazireeërschap. Christus werd Nazarener genoemd, een *nadzier*. De aanleiding was Zijn woonplaats, Nazareth. Het doel was opdat vervuld zou worden dat door de profeten was gezegd. Zowel de vroege en de late profeten getuigen van Hem als de Nazireeër.

Simson, Samuël en Jeremia waren typen van Hem in Zijn toewijding aan God vanaf de moederschoot. De Psalmen 22 en 139 getuigen hier ook van.

'Op U ben Ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U Mijn God.' (Psa. 22:11).

'Want U hebt Mijn nieren geschapen, mij in de schoot van Mijn moeder gegeven.' (Psa. 139:13).

De Naam Nazarener wordt opmerkelijk genoeg keer op keer voor de Heere Jezus gebruikt. De eerste keer dus in Mattheüs 2:23. In ditzelfde Evangelie naar Mattheüs ook in 26:71 door een dienstmeisje.

'Toen hij [Petrus] naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem en die zei tegen hen die daar waren: Hij was ook bij Jezus de Nazarener.' (Mat. 26:71).

De blinde Bartimeüs die bij Jericho aan de weg zat te bedelen, hoorde dat Jezus de Nazarener langskwam en begon tot Hem te roepen (Mar. 10:47; Luk. 18:35). De twee op weg naar Emmaüs met wie de Heere in gesprek raakte zeiden tegen Hem, toen Hij hen vroeg waar ze het over hadden:

'De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk.' (Luk. 24:19).

Toen de vijandige groep soldaten en dienaren van de overpriesters en de Farizeeën onder leiding van Judas Hem gevangen kwam nemen, vroeg Hij hen tot tweemaal toe wie zij zochten en antwoordden zij tot tweemaal toe:

'Jezus de Nazarener.' (Joh. 18:5, 7).

Boven Zijn hoofd hing aan het kruis het bordje met het volgende opschrift:

'Jezus de Nazarener, de Koning der Joden.' (Joh. 19:19).

Petrus noemt Hem Jezus de Nazarener in zijn toespraak tot het verzamelde volk op de Pinksterdag (Han. 2:22). Petrus geneest de kreupele man bij de tempelpoort in de Naam van Jezus Christus, de Nazarener (Han. 3:6). Voor het Sanhedrin bevestigt hij nogmaals dat

'door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruist hebt, maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.' (Han. 4:10).

Stefanus werd ervan beschuldigd gezegd te hebben dat Jezus de Nazarener de tempel af zou breken en de Joodse gebruiken die Mozes had overgeleverd zou veranderen (Han. 6:14). De Heere maakte Zich aan Paulus bekend als de Nazarener.

'En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij. En ik antwoordde: Wie bent U Heere? En Hij zei tegen mij: Ik ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt.' (Han. 22:7, 8).

Ook na Zijn hemelvaart noemde de Heere Zichzelf dus nog steeds bij die Naam! Dat is de eerste Naam die Paulus van Hem kende: Jezus de Nazarener. Dat was een pijnlijke ontmoeting want tot die tijd meende Paulus tegen de Naam van Jezus de Nazarener¹ veel vijandige dingen moest doen (Han. 26:9).

Tenslotte wordt de groep volgelingen van de Messias de sekte van de Nazarenen genoemd. Paulus is van de felste tegenstander van die Nazarenen tot een van de grote leiders geworden. Hij Die meende tegen die Naam meende te moeten strijden wordt de grootste verdediger ervan. De advocaat Tertullus getuigde tegenover Felix tegen Paulus:

'Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al de Joden in heel de wereld en een vooraanstaand persoon is binnen de sekte van de Nazarenen.' (Han. 24:5).

Als we zo al deze teksten lezen en tot ons door laten dringen, lijkt het er dan niet sterk op dat het hier om méér gaat dan een aanduiding van Zijn woonplaats? Het was in die Naam dat er krachten werden gedaan; blinden en kreupelen werden genezen. Met die Naam maakte de Heere Zich aan Paulus bekend. Het was ook die Naam die als eerste genoemd wordt boven het kruis: Jezus de Nazarener.

Jezus Christus was een Nazireeër, zoals Simson, Samuël en waarschijnlijk Jeremia dat waren. Hij is zo een ware Israëliet: zoals we gezien hebben was het volk Israël voor God als een nazireeër. Daarom is Hij 'het Heilige' (Luk. 1:35) dat uit Maria geboren werd, want:

'Alle dagen van zijn nazireeërskap is hij heilig voor de HEERE.' (Num. 6:8).

¹ Onbegrijpelijk waarom veel vertalingen hier opeens kiezen voor 'van Nazareth' in plaats van de Nazarener.