

Korte studies in Mattheüs (59)

Johannes de Doper (6)

De Lofzang van Zacharias (4)

'En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht.' (Luk. 1:69)

'Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving van hun zonden. (Luk. 1:77).

De verzen 69 en 77 zijn parallel in de structuur van de lofzang van Zacharias. Het woord dat de twee verzen met elkaar verbindt is 'zaligheid' of 'heil'. De woordgroep die deze verzen koppelt aan de missie van Johannes de Doper is 'in vergeving van hun zonden'.

Vergeving van zonden was de kern van de prediking en de doop van Johannes. Zijn doop heette ook 'de doop der bekering tot vergeving der zonden' (Mar. 1:4; Luk. 3:3). Zijn doop wees heen naar de dood en de opstanding van de Heere Jezus Christus. Daarom lezen we ook:

'Alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derden dage en in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.' (Luk. 24:45, 46).

Toen de Israëlitische mannen die Petrus aansprak verbijsterd uitriepen wat zij moesten doen zette Petrus deze prediking van Johannes voort:

'En Petrus zei tegen hen: BEKEER u en laat een ieder van u worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus TOT VERGEVING DER ZONDEN; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.' (Han. 2:38).

Toen Petrus en de apostelen voor de Joodse raad stonden getuigden zij wederom:

'De God van onze vaders heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt, door Hem aan het kruis te hangen. Hem heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker om Israël te geven BEKERING EN VERGEVING DER ZONDEN.' (Han. 5:30, 31).

Merk op dat zij het hier alleen nog over Israël hebben: 'Om Israël te geven'.

Niet anders is dat in Handelingen 10.

'En Hij heeft ons geboden HET VOLK [Israël] te prediken en te betuigen dat Hij is Degene Die door God verordend is tot een Rechter van levenden en doden. Van Hem geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in Hem gelooft VERGEVING DER ZONDEN ontvangen zal door Zijn Naam.' (Han. 10:42, 43).

Nadat Paulus in de synagoge van Antiochië tegen de Israëlitische mannen (Han. 13:16) gesproken had over de dood en opstanding van de Heere en ook hij het met hen over de belofte van de vaders (vs. 32) gehad had voegde hij eraan toe:

'Zo is u dan bekend mannen broeders, dat door Hem u VERGEVING DER ZONDEN verkondigd wordt.' (Han. 13:38).

Bij zijn eigen bekering en roeping kreeg Paulus de opdracht om tot het volk en de heidenen de prediking voort te zetten:

'Om hun ogen te openen en hen te BEKEREN van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God; opdat zij VERGEVING DER ZONDEN ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij.' (Han. 26:18).

Het ging hier steeds over de vergeving van zonden die hoorde bij de oprichting van het nieuwe verbond met Israël. Daarvan getuigt de Heere Zelf bij het laatste avondmaal:

'En Hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf Hij hun die zeggende: Drinkt allen daaruit. Want dat is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat vergoten wordt TOT VERGEVING DER ZONDEN.' (Mat. 26:27, 28).

De kennis van het heil komt in de vergeving van zonden (Luk. 1:77).

Vers 69 'de hoorn van het heil' of 'de hoorn der zaligheid' krijgt de uitleg in vers 71: 'een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten.'

Het is een uitdrukking die ook weer diep geworteld is in de Schriften van Israël. Ik herhaal het nog maar eens. Dat Zacharias vervuld werd van heilige geest betekent niet dat hij los kwam te staan van de woorden van God. Juist niet. De geest verbindt altijd aan de Schrift. We gaan nu geen diepgaande studie doen naar deze 'hoorn der zaligheid', maar ik wil je in elk geval wijzen op Psalm 18. Let op de context. Het is een Psalm die David gedicht heeft toen de Heere hem gered had uit de hand van al zijn vijanden (Ps. 18:1). Hij noemt de Heere zijn 'hoorn des heils' zijn hoorn der zaligheid. Over die hoorn spreekt ook Zacharias. Het is diezelfde Heere die tegelijkertijd is de grote Zoon van David.

'De HEERE is mijn steenrots en Mijn Burg en Mijn Uithelper op Wie ik betrouw; mijn Schild en DE HOORN MIJNS HEILS, mijn Hoog Vertrek. Ik riep de HEERE aan, die te prijzen is en werd VERLOST VAN MIJN VIJANDEN.' (Ps. 18:3).