

Korte studies in Mattheüs (62)

Johannes de Doper (9)

Jesaja 40

Petrus haalt in zijn eerste brief Jesaja 40 ook aan. Hij schrijft;

'Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.' (1 Pet. 1:24, 25).

Petrus schrijft zijn brief aan Joden of Israëlieten in de diaspora (1 Pet. 1:1). Tegen hen zegt hij dat dit het Woord is dat onder hen verkondigd is geworden. Die verkondiging 'onder u' begon bij Jesaja. Hij richtte zijn woord tot Juda. Dat woord is verder verkondigd door Johannes de Doper en daarna door de Heere en Zijn discipelen onder wie ook Petrus.

In hoofdstuk 1 van zijn brief legt Petrus feitelijk Jesaja 40 en daarmee ook de prediking van Johannes de Doper aan ons uit. Hij stelt de vergankelijkheid van de mens tegenover het blijvende Woord van de Heere. Het verdorrende gras en de afvallende bloem tegenover het onvergankelijke zaad (1 Pet. 1:23). Petrus legt uit hoe het verdorrende gras de onvergankelijkheid kan beërven. Laten we eens kijken hoe hij deze twee bij elkaar brengt.

In de eerste plaats is daar nieuwe geboorte. De wedergeboorte dus. Daar begint hij het hoofdstuk mee en daar eindigt hij mee. 'Opnieuw geboren' is de sleutel tot het verstaan van 1 Petrus 1.

'Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, OPNIEUW GEBOREN deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.' (1 Pet. 1:3, 4)

En in vers 23:

'u, die OPNIEUW GEBOREN bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.' (1 Pet. 1:23).

Deze nieuwe geboorte heeft drie doelen:

1. tot een levende hoop (1 Pet. 1:3)
2. tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis (vs. 4)
3. tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd (vs. 5).

Let wel, dit is een boodschap voor het verdorrende gras. De verwelkende bloem die afvalt!
Dan is de vraag natuurlijk: hoe wordt dit bewerkstelligd?

Het antwoord dat Petrus daarop geeft is tweeledig:

1. door de opstanding van Jezus Christus uit de doden (1 Pet. 1:3)
2. door het levende en eeuwig blijvende Woord van God (vs. 23).

Het zal je ook niet ontgaan zijn dat Petrus het heeft over *'de zaligheid die gereedligt om GEOPENBAARD te worden'*. Terwijl Jesaja het erover heeft dat *'de heerlijkheid van de HEERE GEOPENBAARD zal worden'*.¹ En dat zal zijn *'bij de OPENBARING van Jezus Christus.'* (1 Pet. 1:5, 7).

Dit was de boodschap van Johannes de Doper. Hij kwam met de boodschap van Jesaja 40. Het volk was niets anders dan verdorrend gras. Maar tot dat verdorrende gras kwam hij met de prediking van de komende heerlijkheid van de Heere. Hij kondigde aan dat de vertroosting van Israël nabij was. Hij wees op de heerlijkheid en zaligheid in Christus.

Die zaligheid zou er echter niet komen dan door de dood en de opstanding van Christus. Vandaar zijn doop. De doop van Johannes verkondigde de gerechtigheid van God die niet anders zou aanbreken dan door de opstanding van Christus. Dáárom moest de Messias uit Israël komen. Hij identificeerde Zich met het volk. Hij werd één met het volk. Toen Johannes Hem de doop wilde onthouden zei Hij:

'Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons om alle gerechtigheid te vervullen.'
(Mat. 3:15).

Door Zijn dood en opstanding krijgt het verdorrende, vergankelijke gras deel aan de onvergankelijke en onverwelkelijke erfenis.

De opstanding van Jezus Christus uit de doden bewerkstelligt de nieuwe geboorte van het volk. De prediking van die opstanding en van de toekomstige heerlijkheid in de Messias is als een zaad dat geplant wordt en een onvergankelijke bloem die niet verwelkt doet groeien.

Dat is de boodschap van Jesaja 40. Johannes de Doper was de stem van de roepende in de woestijn die de openbaring van de heerlijkheid van God kwam aankondigen. Hij kwam om te zeggen:

'Zie, uw God!' (Jes. 40:9).

¹ In Lukas 3:6 is het woord 'heerlijkheid' van Jesaja ook gewijzigd in 'zaligheid'. Gods heerlijkheid in Christus Jezus is de zaligheid.