

Korte studies in Mattheüs (63)

Johannes de Doper (10)

Maleachi

Zoals ik eerder liet zien is Johannes volgens Jesaja niet zelf de wegbereider. Johannes noemt zich de stem van de roepende in de woestijn. Als die stem riep hij anderen op om de weg van de Heere te bereiden (Jes. 40:3). Toch wordt hij ook zelf terecht een wegbereider genoemd. Daarvoor moeten we alleen niet bij Jesaja zijn maar bij de profeet Maleachi.

Waar Mattheüs alleen Jesaja citeert, begint Markus zijn Evangelie als volgt:

'Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg bereiden zal.' (Mar. 1:1, 2).

Deze tekst komt uit Maleachi. Daarna gaat Markus pas verder met Jesaja 40.

Om de missie van Johannes te kunnen begrijpen, verwijst Markus zijn lezers dus ook naar de profeet Maleachi. Inmiddels is het ons wel duidelijk, denk ik, dat we niet alleen naar dat ene vers in hoofdstuk 3 moeten kijken, maar de gehele context van deze profeet mee moeten nemen. Het is niet genoeg om terug te bladeren en te verifiëren of die tekst er werkelijk staat en dan weer verder te lezen in Markus. Markus verwijst naar Maleachi, omdat hij wil dat we weten wat die profeet te zeggen heeft in zijn eigen tijd en waarom hij met deze profetie van de voorloper van de Heere komt. We zullen nu dus een paar studies wijden aan deze profeet. Ik hoop dat als we deze profeet wat beter leren kennen, dat we dan ook Johannes de Doper en zijn missie wat beter begrijpen.

Maleachi begint en eindigt met ernstige woorden waardoorheen een belofte klinkt. In de inleiding in de verzen 1 tot en met 5 getuigt de Heere van Zijn oneindige liefde voor het volk. Het is een liefde die onvoorwaardelijk is.

'Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE.' (Mal. 1:2).

Ondanks Israëls grote onwetendheid en ondankbaarheid die na dit vers aan het licht komen doet Heere de belofte dat zij de ondergang van hun aartsvijand Edom zullen zien.

'En uw ogen zullen het zien, en u zult zeggen: de HEERE zij groot gemaakt vanaf de landsgrenzen van Israël af.' (Mal. 1:5).

Voordat ik iets meer over dit begin schrijf, zullen we eerst even naar de belofte aan het eind van deze profeet kijken.

'Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat die grote en die vreselijke dag van de HEERE komen zal. En hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de

kinderen tot de vaders; opdat ik niet zal komen en de aarde¹ met de ban zal slaan.' (Mal. 4:5).

Hierin zien we de belofte van de komst van de profeet Elia, vóór de dag des Heeren. Deze Elia, lijkt dezelfde te zijn als de engel die in 3:1 beloofd wordt. In elk geval kreeg Johannes de Doper met die vraag te maken: bent u Elia, of bent u het niet? Die vraag is gebaseerd op deze tekst. Ook hierover zullen we dus na moeten denken. Die kwestie lijkt ronduit verwarrend en er lijkt geen eenduidig antwoord op te vinden te zijn.

Terug naar de verzen 1 tot en met 5.

Het is veelzeggend dat Paulus in Romeinen 9 ook verwijst naar Maleachi. Hij haalt de woorden van de verzen 2 en 3 aan:

'Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.' (Mal. 1:2, 3; Rom. 9:13).

Dit doet hij in de drie hoofdstukken waarin hij Gods handelen met Israël en de overige volken behandelt. Daar gaat het in die eerste vijf verzen van Maleachi óók over. Maleachi kende de woorden van de Heere tegen Rebekka heel goed:

'Twee VOLKEN zijn in uw buik, twee NATIËN zullen zich uit uw ingewand uiteen scheiden.' (Gen. 25:23).

Vanaf het begin, nog voor hun geboorte zelfs, lezen we van Jakob en Ezau als van twee volken, twee natiën. In dat licht moeten we de profeet Maleachi begrijpen en Paulus lezen.

Ondanks Israëls weerbarstige houding tegenover de Heere haar God is de profetie en de belofte dat het volk zal zien hoe groot de HEERE zal zijn vanaf de landsgrenzen van Israël af.

Die belofte begint dus bij Israël, maar strekt zich uit tot buiten de grenzen van het land. Het heil is uit Israël, maar ook de volken zullen erin delen. Zo eindigt ook Paulus de drie hoofdstukken in Romeinen.

'Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.' (Rom. 11:32).

Allen; zowel Israël als de overige volken.

De opmaat tot de uitwerking van dit heerlijke voornemen van God is de komst van Johannes de Doper.

¹ Ik denk dat we hier moeten denken aan 'het land' en dat het hier niet gaat over de aarde in het algemeen.