

Korte studies in Mattheüs (69)

Johannes de Doper (16)

Elia

Is de missie van Johannes mislukt? Hij kwam immers om van het Licht te getuigen, opdat allen door Hem geloven zouden (Joh. 1:7). Maar toen Hij tot het Zijne kwam hebben de Zijnen Hem niet aangenomen (Joh. 1:11). Johannes kwam als een wegbereider voor de Heere, maar het leek alsof er maar weinigen op die gebaande weg wilden wandelen.

Een andere vraag, die hiermee verband houdt, is waarom Johannes niet duidelijk zei dat hij inderdaad Elia was. Sterker nog, hij ontkende het. Dat hij dat kon doen zonder te liegen hebben we al gezien, maar we weten ook dat de Heere van Johannes zei dat hij wel degelijk Elia was.

Antwoorden op deze belangrijke vragen vinden we in Mattheüs 11:12-19. De inleiding tot dit Schriftgedeelte is de vraag van Johannes of de Heere Jezus echt wel Degene was Die komen zou (Mat. 11:3). Omdat hij zelf niet naar de Meester toe kon gaan omdat hij in de gevangenis zat, zond hij enkele van zijn discipelen. Nadat zij antwoord hadden gekregen van de Heere en nadat De Heere hen weer had heengezonden begon Hij tot de schare te prediken. Hij geeft getuigenis van de roeping en missie van Johannes:

'Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.' (Mat. 11:7-11).

Dit is wel een heel helder betoog over hoe de Heere over Johannes dacht. Het is te hopen en ook wel te verwachten dat deze woorden Johannes in de gevangenis ook nog bereikten. Het zal hem gesterkt hebben in de wetenschap dat zijn korte leven en prediking niet voor niets waren geweest. Dat het alles ergens toe had gediend.

De Heere vervolgde:

'En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes geprofeteerd.' (Mat. 11:12, 13).

De Heere wijst met deze woorden naar degenen die of het Koninkrijk voor zichzelf wilden claimen, denk aan de Farizeeën, of naar degenen die Hem vóór Zijn tijd tot Koning wilden maken. Voor deze laatste gedachte, zie Johannes 6:15:

'Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem MET GEWELD mee zouden nemen om Hem Koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg Hij Zelf alleen.'

'De wet en de profeten hadden tot aan Johannes geprofeteerd', zei de Heere. Dat betekende dat alles, de gehele Tenach, op het punt stond om vervuld te gaan worden. Johannes was gekomen om het Koninkrijk aan te kondigen en te wijzen op de Koning. Alles zou ook in vervulling gegaan zijn, als...

En nu volgt er iets belangrijks. God heeft Zich als het ware afhankelijk gemaakt van Zijn volk. ALLES zou in vervulling gegaan zijn, als Zijn volk Hem geloofd zou hebben. Als Zijn volk Hem had aangenomen. Hoe de dingen dan gelopen zouden zijn, is voor ons niet duidelijk. Het is ook iets waar we niet over hoeven te speculeren. Het is net zoiets als onszelf de vraag te stellen wat er gebeurd zou zijn als Adam en Eva niet van de vrucht van de boom van de kennis van goed en van kwaad gegeten zouden hebben.

Als het volk de Messias aangenomen zou hebben zouden hun zonden door Zijn werk zijn verzoend en Hij zou Zijn Koninkrijk waarvan de wet en de profeten profeteerden hebben opgericht. Dat alles zou zijn vervuld als...

Iets dergelijks zien we bij de zending van Johannes de Doper.

'En ALS U HET WILT AANNEMEN: hij is Elia, die komen zou.' (Matt. 11:14).

Dit woordje 'als' duidt op een voorwaarde. De Heere zegt tegen de menigte: als jullie dit aannemen, als jullie dit aanvaarden, dan is Johannes inderdaad Elia, die komen zou. Het probleem zat hem in het volk. Zij wilden het niet aannemen. Dit wordt helemaal duidelijk in het gesprek dat de Heere later met Zijn discipelen had.

'En Zijn discipelen vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden.' (Mat. 17:11, 12).

Elia is gekomen. Ze wilden het alleen niet aannemen! Ze hebben hem niet erkend. Het dramatische gevolg was dat ze daarom ook de Zoon des mensen niet hebben erkend hebben niet hebben willen aannemen. De discipelen hadden het begrepen:

'Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had.' (Mat. 17:13)

Kort gezegd. Johannes kwam in de geest en de kracht van Elia. Iedereen had dit kunnen zien en weten. In die zin was hij Elia. Of zijn prediking ook de gewenste uitwerking zou hebben was afhankelijk van het feit of het volk hem wilden erkennen of niet. Zij hebben hem niet erkend. Zij hebben het niet aangenomen; en daarom verwachten we voor de toekomst nog een andere Elia, een andere persoon die zal komen in de geest en de kracht van Elia. Zijn komst zal de dag des Heere inluiden en de aankondiging zijn van de spoedige wederkomst van Jezus Christus.