

Korte studies in Mattheüs (70)

Bekering

Johannes de Doper riep het volk op om zich te bekeren. Dat betekent om terug te keren tot God. De vergeving der zonden, die daarmee gepaard gaat is de vergeving van de overtredingen onder het oude verbond. Johannes predikte in feite niets nieuws. Bekering, terugkeer tot God, vinden we al in de Thora en ook de profeten van Israël predikten niets anders. Terugkeer tot God betekent ook terugkeer tot al de weldaden van het verbond.

Het is weleens goed om daar wat langer bij stil te staan. Bekeren en wederkeren zijn de vertaling van het Hebreeuwse woordje *sjoev*. En dat is waar Johannes op doelt als hij zegt:

'Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.' (Mat. 3:2).

Johannes sprak geen onbekende woorden. Bekering is wat de profeten onder het oude verbond allemaal predikten. Terugkeer tot God. Daarnaast geeft Johannes er nog een extra urgentie bij: 'want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.' Het is niet alleen dat het volk opgeroepen werd om terug te keren tot God, maar feitelijk zegt Johannes hier ook dat het Koninkrijk in de Persoon van de Koning onderweg is. Het is tweeledig. Het volk keert terug tot God en God keert terug tot Zijn volk.

Dat is ook de boodschap van bijvoorbeeld Deuteronomium 30:1-10.

Het Hebreeuwse woordje *sjoev* kom je in dat gedeelte nogal eens een keer tegen.¹ Je ziet daar dat het twee kanten op werkt. Het volk bekeert zich en de Heere zal wederkeren en Zich over het volk ontfermen. Bijvoorbeeld vers 2 en 3:

'En u zult zich BEKEREN tot de HEERE, uw God en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat Ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, EEN OMKEER BRENGEN in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen.' (Deut. 30:2, 3).

Hoewel Mozes Israël hier ziet als een volk verstrooid onder de volken is het vergelijkbaar met de situatie waarin Johannes tot hen sprak. Het volk moest buigen onder het juk van de Romeinen en zat zodoende ook in gevangenschap.

Vers 8 en 9:

'En u zult zich BEKEREN, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die Ik heden gebied, houden. De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich WEER² ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft.'

De Heere Jezus predikte precies hetzelfde als Johannes onder het volk Israël.

'Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.' (Mat. 4:17).

En toen de Heere Jezus Zijn discipelen uitzond onder het volk, gaf Hij hen de opdracht:

¹ Vers 1, 'weer ter harte nemen', vers 2 'bekeren', vers 3 'een omkeer brengen in uw gevangenschap' vers 8 'bekeren', vers 9 'weer' (HSV), 'wederkeren' (SV), vers 10 'bekeren'.

² Dus letterlijk: 'de HEERE zal wederkeren om Zich over u te verblijden'.

'U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op de weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.' (Mat. 10:5-7).

De prediking van het Koninkrijk is bedoeld voor Israël. Het is Israël dat zich moet bekeren van de zonden tegen God onder het oude verbond begaan. Met de bekering van het volk zou de 'bekering', de terugkeer van het Koninkrijk volgen, zoals God het beloofd had in bijvoorbeeld Deuteronomium 30.

Is het Koninkrijk gekomen?

Dat is een goede vraag. Het is ook een hele belangrijke vraag. Het bepaalt grotendeels hoe je de rest van je Bijbel leest.

Je kunt vragen: is het Koninkrijk gekomen? Het wás nabijgekomen, maar de Koning had de heerschappij nog niet op Zich genomen. Dus is het gekomen? En daarmee bedoel ik dus: is het tot Israël gekomen?

Je zou ook kunnen vragen: heeft Israël zich bekeerd? Is Israël teruggekeerd? Want die twee vragen hangen met elkaar samen, zoals we nu hebben gezien. Het antwoord op beide vragen is: nee. Israël heeft zich niet bekeerd en het Koninkrijk is niet gekomen. Het Koninkrijk was nabij gekomen, maar iets wat nabij komt, kan zich ook weer verwijderen. Zie Mattheüs 21:43.

'Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.'

Zál het Koninkrijk dan nog komen; het Koninkrijk zoals Johannes, de Heere Jezus en de discipelen het bedoelden? Ja, in dagen die nog komen zullen, gaat het Bijbelboek Openbaring in vervulling. Dat is een Boek dat handelt over de inwoners van het land en over het volk Israël. In dat Bijbelboek zien we hoe de Christus komen zal om het Koninkrijk op te richten en Zijn heerschappij te vestigen:

'En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met het aangezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt³, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.' (Opb. 11:15-17).

³ De woorden 'Die komt' zijn dubieus in de Griekse Schriften. Velen laten ze weg; dat zou in lijn zijn met de context; daarin ís Hij namelijk al gekomen, als Koning.