

Korte studies in Mattheüs (75)

De doop in heilige geest (2)

Johannes koppelde zijn eigen doop aan de doop in heilige geest. Dat blijkt uit Mattheüs 3:11.

'Ik doop u wel in water tot bekering; maar Die na mij komt is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Hij zal u in heilige geest en met vuur dopen.' (Mat. 3:11).

In deze studie zullen we een aantal teksten langslopen waar diezelfde koppeling tussen beide dopen gemaakt wordt.

Laat het allereerst duidelijk zijn dat er in de Evangelieën nog geen sprake was van de algemene gave van de heilige geest. Dat wordt ons duidelijk uitgelegd in Johannes 7:39.

'Die in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt – namelijk: stromen van het levende water zullen uit Zijn buik vloeien. (En dit zei Hij van de geest, die ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de heilige geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)' (Joh. 7:38, 39).

De Schrift zegt dat Hij de Bron van levend water is. Daarom heb ik in tegenstelling tot veel vertalingen 'Zijn' met een hoofdletter geschreven. De Heere verwijst naar Zichzelf. De stromen van levend water zouden uit Zijn binnenste vloeien, niet uit degenen die in Hem geloven zouden.

Vervolgens lezen we als commentaar van Johannes dat de heilige geest nog niet was. Dat zijn die stromen van levend water, de uitstortingen van heilige geest waarvan de Heere hier profeteert. De heilige geest was nog niet. Hier wordt niet de Trooster van Johannes 14:16, 26; 15:26 en 16:7 mee bedoeld. Als Johannes het over Hem heeft, schrijft Hij 'de Geest de Heilige' (Joh. 14:26), met twee lidwoorden dus. Daar is in Johannes 7 geen sprake van. Het gaat daar over de gave van de Heilige Geest; dat wat Hij geeft. Die heilige geest was nog niet aan het volk gegeven. De reden daarvan staat er ook bij: 'omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.' Pas na Zijn verheerlijking en dat is na Zijn hemelvaart, kunnen we pas verwachten dat de heilige geest aan het volk gegeven zou worden.

Merk op dat in deze tekst van Johannes 'geest' met 'levend water' wordt vergeleken. Levend water is water dat uit een bron vloeit. Dus geen stilstaand water in een poel of een plas. Feitelijk was het water waarin Johannes doopte ook levend water. De rivier de Jordaan ontsprong uit een bron in het gebergte Hermon in het noorden van Israël. Of de Heere hier ook een verwijzing naar de doop van Johannes wilde maken, weet ik niet, maar Hij heeft het hier duidelijk wel over de doop in heilige geest waar Johannes over sprak.

Op de dag van het Pinksterfeest waren de discipelen eensgezind bijeen toen opeens het geluid van een krachtige windvlaag het gehele huis waarin zij waren, vulde.

'En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen volgemaakt met heilige geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken.' (Hand. 2:3, 4).

Dit is de eerste keer dat we lezen van de doop in heilige geest die door de verheerlijkte Christus zou worden uitgevoerd. Deze eerste keer wordt er ook melding gemaakt van vuur, als om ons duidelijk te maken dat het ging om een vurige heilige geest (het 'in heilige geest en vuur' van Mattheüs 3:11). Deze geest kwam in eerste instantie dus alleen op de twaalf apostelen. Zij waren het die vervolgens in allerlei talen konden spreken. Dit was er een uiting van dat zij de heilige geest hadden ontvangen en dat zij er vol van waren.

In deze tekst ligt ook nog een wat verborgen link naar de doop van Johannes verborgen. Matthias was ook een van degenen die deze gave deelachtig werd op die gedenkwaardige Pinksterdag. Matthias was juist gekozen tot apostel om de open plaats van Judas in te nemen. Voor zijn verkiezing werden er voorwaarden bepaald voor wie deze beurt ten eer zou vallen.

'Het is dus nodig dan een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in- en uitging, te beginnen van de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding.' (Hand. 1:21, 22).

De man die de plaats van Judas in zou nemen, moest gedoopt zijn met de doop van Johannes. Hij moest volhard hebben bij de Heere te blijven tot op de dag dat Hij werd opgenomen, dat is tot op de dag van Zijn verheerlijking, om zo te kunnen getuigen van de opstanding van de Heere Jezus Christus.

Matthias was een van degenen die volgemaakt werd met heilige geest. Het is of het voorafgaande ons zegt: alleen zij die gedoopt waren met de doop van Johannes, konden deze doop in heilige geest ondergaan.

Dat de gave van de geest niet beperkt zou blijven tot de twaalf apostelen blijkt wel uit de aansporing van Petrus na zijn preek op de Pinksterdag.

'En toen zij dit hoorden werden zij verslagen in het hart en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.' (Hand. 2:37, 38).

De doop waarover Petrus hier spreekt is de doop van Johannes. Omdat de meeste aanwezigen Joden uit de verstrooiing geweest zullen zijn, hadden zij deze doop van Johannes, de doop in de Naam van Jezus Christus nog niet ondergaan. Als zij gedoopt zouden zijn, zouden zij de gave van de Heilige Geest ontvangen. De gave is heilige geest en die wordt door bemiddeling van de Heilige Geest gegeven.

We zullen met de doop van Johannes en de doop in heilige geest in het boek Handelingen in de volgende studie verdergaan.