

Korte studies in Mattheüs (86)

De Stem (3)

'En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.'
(Mat. 3:17).

In de vorige studie hebben we gelet op het feit dat de stem uit de hemelen Christus de geliefde Zoon noemde, met de nadruk op 'geliefde'. In deze studie kijken we naar het feit dat Hij Zoon is en wat dit zoal verder te betekenen heeft.

Bij Zijn verheerlijking op de berg voegt dezelfde stem uit de wolk die Hem overschaduwde (Mat. 17:5) er nog iets aan toe.

'En zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. Hoor Hem.' (Mat. 17:5).

In het Grieks staat 'Hem' voorop, hetgeen nadruk impliceert. Luister naar Hém!

Het is niet voor niets dat de stem deze woorden toevoegt. Het gebeurt als de Heere in gesprek is met Mozes en Elia. De Heere Jezus wordt hier als de Meerdere gezien, boven Mozes en Elia. Alsof er gezegd wordt: tot nu toe hebben jullie geluisterd naar de wet (Mozes) en de profeten (Elia); luister nu naar Hem. Niet omdat Hij zoveel andere dingen zou zeggen dan Mozes en Elia, maar omdat Hij Degene is van Wie zij spraken. De Werkelijkheid is gekomen en de schaduwen zijn voorbijgegaan.

Deze tekst, 'hoor Hem', is een echo vanuit de Thora. In Deuteronomium 18 wordt er geprofeteerd van een Profeet uit het volk van Israël naar Wie het volk zou moeten luisteren:

'Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem zult u horen.' (Deut. 18:15).

Het 'horen' in deze tekst en het 'hoor Hem' in Mattheüs 17 is te opvallend om niet op te merken. Juist ook niet omdat de Heere met Mozes en Elia in gesprek was.

Waarom moest men naar Hem gaan luisteren? Dat zien we in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk.

'Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.' (Deut. 18:18).

Het is denk ik niet overbodig om nog eens te stellen dat de hoorders uit het volk Israël komen. Hij is een profeet uit de broeders van Mozes. De woorden die Hij spreekt en waarnaar geluisterd moet worden zijn bestemd voor Israël. Zij zijn degenen die aangespoord worden om te horen en te gehoorzamen. De woorden zijn niet gesproken tot de heidenen of de Gemeente uit de heidenen. De context is Israël. Dat geldt ook voor de stem bij de doop van de Heere en op de berg van de verheerlijking.

Dan kijken we nu ook nog even naar Hebreeën 1. Die verhandeling, geschreven aan Hebreeën – let daar op – begint heel veelzeggend met:

'Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon¹.' (Heb. 1:1).

Van deze Zoon wordt in de verzen die daarna komen het volgende gezegd.

- Hij is tot een Erfgenaam van alles gesteld
- De *aionen* zijn door Hem gemaakt
- Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid
- Hij is het uitgedrukte Beeld van Zijn zelfstandigheid
- Hij draagt alle dingen door het woord van Zijn kracht
- Hij heeft de reiniging van onze zonden tot stand gebracht
- Hij is gezeten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen

Al deze dingen zijn de opmaat tot vers 4.

'Hij is zoveel MEER geworden dan de engelen.' (Heb. 1:4).

De Zoon over Wie gesproken wordt is meer *geworden* dan de engelen. Dat betekent dus dat Hij eerst minder was dan hen. Dat klopt. Hij is eerst minder geworden dan de engelen. Dat is het hele betoog van de schrijver in Hebrëen 2 naar aanleiding van Psalm 8.

'U hebt Hem voor korte tijd MINDER gemaakt dan de engelen.' (Heb. 2:8).

Waarom gebeurde dit? Waarom is Hij voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen?

'Vanwege het lijden van de dood, opdat Hij voor allen de dood zou proeven.' (Heb. 2:9).

Hij is minder gemaakt dan de engelen, opdat Hij zou kunnen lijden en sterven als een Mens. De voor de hand liggende vraag is dan hoe Hij meer geworden is dan de engelen. Het even voor de hand liggende antwoord is: door de opstanding uit de doden. Alle teksten die Paulus uit de Psalmen aanhaalt in Hebrëen 1 gaan erover dat de Zoon is opgestaan uit de doden.² Hij zet de Zoon tegenover de engelen. Door deze opstanding uit de doden is Hij meer geworden dan de engelen en ja, hoeveel meer. Onuitsprekelijk veel meer als we bedenken dat Hij de Erfgenaam van alles is geworden.

Dood en opstanding dus. We zijn weer op vertrouwd terrein bij de doop van Johannes. Want die doop is een beeld van Zijn lijden, dood en opstanding.

In Zijn opstanding begint er iets nieuws. Een nieuwe schepping is aangebroken. Daarom horen we op de berg: 'Hoor Hém'. Daarom lezen we in Hebrëen dat God in deze laatste dagen gesproken heeft 'door de Zoon'. Mozes, Elia en alle profeten spraken van Hem. Zij profeteerden over Zijn komende lijden en sterven en de heerlijkheid die daarop zou volgen. Hij is Degene Die gekomen is. Hij hééft geleden, is gestorven en Hij is opgestaan.

¹ Letterlijk: 'in Zoon'

² Zie bijvoorbeeld de audiostudies 3 en 4 uit Hebrëen op Kleronomia.nl